

HOROSCOOPUITLEG VLADIMIR PUTIN, 7-10-1952.

Poetin heeft als zonneteken Weegschaal (waarbij de Zon 3° van de grens staat van Huis 12), en hij is 3° Schorpioen Ascendant. De letterlijke tekst bij de helderziend waargenomen 3° Ascendantgraad van Charubel is: *Duidt op verscheidenheid van gaven, een sterk karakter; één, die zijn stempel op de wereld zal drukken; een groot verstand; moraal en intellect overheersen; één die zonder arrogantie respect afdwingt.*

Poetin is niet alleen een groot politiek leider, maar ook een geestelijk/intellectueel leider (Zon in Weegschaal en heer Huis 10 (carrière) maakt intellectueel strategisch; Pluto conjunct MC, Pluto sextiel Zon, Mercurius, Saturnus en Neptunus in Huis 12, Pluto driehoek Mars in Huis 2, Jupiter vierkant M.C., onderbouwen zijn macht en leiderschap), die echter vanwege Pluto vierkant Jupiter in het politieke Huis 7, en Lilith in Huis 10, te veel machtswellust heeft en hij de strijd aangaat met anders denkenden (Saturnus vierkant Uranus geeft het ontrechte gevoel altijd gelijk te hebben), waarbij de moraal zwaar vertreden wordt en hij over lijken kan gaan om zijn doel te bereiken. Ook Mars driehoek M.C. en Pluto maakt hem een bulldozer die met geweld zijn zin doordrijft!

Toch vreemd genoeg is zijn motivatie om goed te willen doen! Dit komt ook voort uit Zon conjunct Saturnus in Huis 12 (plicht en opoffering), maar ook uit een diep (karmisch) schuldgevoel (Jupiter inconjunct Saturnus en Neptunus in Huis 12) om zijn talenten aan te wenden voor het heil van anderen. Door zijn Drakenkop in Waterman wordt dit werken voor het heil van de mensheid ook zeer sterk als opdracht in het leven gevoeld. Echter Saturnus vierkant Uranus geeft het misplaatste denken zelf altijd gelijk te hebben en maakt (mede door dit aspect) hem tot een onbuigzame autocraat, zogenaamd voor iedereen vrijheid willen, doch uiteindelijk bedoelend alleen voor zichzelf, en anderen mogen vrij zijn binnen het raam dat hij zelf afkadert! En met geweld wil hij zijn doel bereiken (ondersteund door de sterke Pluto aspecten). Saturnus sextiel Pluto geeft ook de behoefte aan strenge wetten en straffen. Niet alleen macht stimuleert tot (morele) corruptie, maar ook geld. En door zijn Pluto conjunct M.C. driehoek Mars in Huis 2 (bezit en geld) en heer van Huis 6 (werk), en medeheer van de Ascendant (waarbij Pluto de heer is), is zijn streven extreem gericht op geld verdienen hetgeen dus ook zo is gelopen (Poetin is de rijkste Rus met een vermogen van ongeveer 70 miljard dollar). Ook omdat Jupiter in Stier en als heer van Huis 2 vierkant Pluto staat, is veel van dit begeerde geld immoreel verkregen. En ook vanwege hebzucht en trots, voortkomend uit een vorige incarnatie (Drakenstaart in Leeuw), wordt dit aangewakkerd. Echter het is de herinnering aan een vorig bestaan waar hij toen ook al een (groot) leider was. In dit leven moet dit trotse en inhalige prijs gegeven worden in werkelijke mensendienst (o.a. Drakenkop Waterman). Lilith in Maagd vereist meer gevoelsmatig betrokken te worden met de medemens. Geleerd moet worden hoe het leven in elkaar steekt (Drakenkop in Huis 3) en hoe deze kennis aangewend moet worden als offer naar de mensheid, en niet om jezelf te verrijken met geld en macht. Zon conjunct ingaand Mercurius stimuleert een goed verstand, en betekent o.a. kennis is macht. Uranus in Huis 9 sextiel Jupiter, maar ook de 4 vierkanten naar Huis 12 bevorderen het sociaal filosofisch religieuze denken (b.v. voor een moderne nieuwe samenleving). Ook het gelukspunt in Huis 8 geeft aan dat het waardesysteem van anderen bestudeerd moet worden en dat men (door deze lessen) innerlijk rijker moet worden, en dan los moet laten wat niet voert tot werkelijke waarde, te weten eeuwigdurende innerlijke rijkdom. Ook Maan in Huis 8 helpt hierbij. Dus loslaten het verlangen naar uiterlijke macht en bezit en nederig leven! Poetin kan (astrologisch gezien) sober leven en er voldoende aan hebben (=ook 12° Huis elementen). Helaas wordt door de vele zware, vooral 'slechte' bestralingen op Neptunus, Mercurius en Saturnus in Huis 12 de geest vergiftigd met allerlei (dwingende) waanideeën (bijvoorbeeld: "Ik ben de grootste leider" en de grootste wereldmacht te willen zijn, maar ook een zekere achtervolgingswaan en wellicht ook

minderwaardigheidsgevoelens). Ook Lilith in Maagd stimuleert (dwang)neuroses, en zijn positie in Huis 10 veegt de vloer aan met zijn superioriteitsgevoelens en alleen zelf de macht willen hebben. De eenzaamheid die sterk gevoeld wordt, verlegenheid, kwellingen, wantrouwen en het niet begrepen worden, kan in Huis 12 ontaarden in ontevredenheid, verbitterdheid en kritiek, eventueel zelfs in een soort geestesziekte. Juist contemplatie en zuivere meditatie (op bijvoorbeeld de zin van het leven, ware opoffering), waarbij dan de ‘hoge eenzaamheid’, de stilte, gezocht wordt (i.p.v. het schreeuwen van de lagere zinnen), is enorm heilzaam en geeft werkelijke houvast (innerlijke waarde zoals het gelukspunt in Huis 8 aangeeft). En ook dit is mogelijk met deze bezetting in Huis 12! Al zal dit wel innerlijk, en op het geweten bevochten moeten worden. Ook Zon (in Weegschaal, het denkende Teken) driehoek Maan (in Tweelingen, = ook denken, en in Huis 8, en heer van Huis 9 = beide sterke spirituele huizen) helpt om het denken en het geweten te zuiveren, in evenwicht te brengen. En aanbevolen wordt om nederig te gaan leven (gelukspunt in Huis 8). Door het stimuleren van louter innerlijke waarde, nemen direct de corrumperende, geest vergiftigende krachten af. Door Drakenstaart in Huis 9 is er in de vorige incarnaties al veel naar de Waarheid gezocht. Bij Schorpioen Ascendant hoort echter de uitspraak: “Hoe groter geest, des te groter beest”. Zeker in de horoscoop van Poetin betekent de hoogte van zijn bewustzijn werkelijk alles voor de uitwerking van de aspecten! Hoe hoger het bewustzijn vordert, des te meer is er dan ook tegenwicht op het immorele, en kan hij zelfs de gewetensheld worden (Zon conjunct Saturnus in Huis 12) en een geestelijke leider (Zon conjunct Neptunus) die vooral het leed der wereld wil en kan verzachten (4 planeten in 12° Huis en Drakenkop Waterman). Hij kan ‘de hemel op aarde brengen’ (Mercurius conjunct Neptunus in Huis 12). Drakenkop in Huis 3 kan hem dan maken tot een ware intellectuele, spirituele leraar. Iemand die werkelijk iets te zeggen heeft. Maar als het bewustzijn door zwakte (o.a. Zon in Weegschaal, de 12° Huis bezetting vanuit hun slechte kant bezien, en de Jupiter afflikties) voldoende stelselmatig geïnfecteerd is door de grote onontkoombare verzoeking van macht, eer, roem en bezit, dan heeft zelfs een mens met een hoog bewustzijn moeite om de corrupties van die verzoeking te weerstaan. En als de macht en het bezit zelfs geambieerd wordt (i.p.v. spontaan in het leven komt), dan struikelt iedere mens. Dus ook de mens met een hoog bewustzijn. En wordt hij een valse profeet! Lilith in Huis 10 toont ook het prijskaartje dat aan macht hangt! (o.a. nooit tevreden zijn en ooit in oneer en onmacht vallen). Dat Poetin een hoog bewustzijn kan hebben pleit de exacte Ascendantgraad voor, zie hiervoor genoemd de verklaring bij deze graad van Charubel, en hieronder de verklaring door Sepharial, de tweede helderziende. Hier de letterlijke tekst: *Iemand die de eenzaamheid zoekt om diepe, filosofische gedachten te koesteren, een liefhebber van het mysterieuze en diepzinnige. Doordrongen van de onwerkelijkheid en het tijdelijke van de dingen om hem heen en bewust van de vergankelijkheid van menselijke verhoudingen, neigt hij tot de bestudering van de eeuwige waarheden en heeft geen behoefte aan gezelschap. Hij is geen mensenhater en ook geen pessimist, maar hij heeft de ware kijk op het leven en weet mensen en dingen op hun waarde te schatten. Het is een graad van ontgoocheling.*

Helaas is ook Poetin ten prooi gevallen aan de corruptie, de vergiftiging van zijn geest, en moet de heilzame ontgoocheling nog plaatsvinden! De benen kunnen de weelde niet dragen. Lilith in Maagd geeft de voorkeur aan het verstand, en smooit helaas het gevoel zodat de uitstraling koel wordt (is ook door Schorpioen ascendant ondersteund in afstandelijkheid). Uranus in Huis 9, het buitenland, staat mooi met Jupiter, en is door de heer, de Maan (in Tweelingen=handel) goed bestraald, maar staat verkeerd met de 4 planeten in Huis 12 zodat dit toch ook behoorlijk veel strijd geeft met het buitenland. Het buitenland vindt Poetin maar eigenwijs, koppig en tegendraads. Zij vinden hem wel een waardige handelspartner, maar kunnen hem maar slecht begrijpen en weten niet goed hoe je met hem een blijvende deal kan sluiten. Cheiron in Steenbok in Huis 3 maakt hem een Einzelgänger met wie moeilijk te

communiceren valt. De mooie Jupiter krijgt toch nog wel veel voor elkaar, maar de voornoemde slechte aspecten torpederen dit weer geregeld. Uranus verbreekt zo maar plotseling de gemaakte afspraken. Ik denk dat Poetin twee redenen heeft om af te wijken van eerder beleid c.q. afspraken. Hij is een intellectueel (sterke Mercurius en Zon in Weegschaal) met geniale invallen (zijn Uranusverbindingen) die uiterst strategisch is (ook door zijn Schorpioenaard kan hij een pokerface opzetten en weet hij de zwakte bij de ander te doorgronden en dit eventueel als wapen te gebruiken, de angel erin zetten!), en vele zetten vooruit weet te schaken, en dan inderdaad soms zeer aparte onverwachte zetten doet. Ten tweede zal toch bij tijd en wijlen zijn geweten c.q. zijn lotsopdrachten doorsijpelen in zijn bewustzijn en past hij hierop een eerder genomen besluit aan (en ik denk zonder toelichting te geven, een Schorpioen kan nu eenmaal niet zijn fouten toegeven).

Uranus staat ook in Kreeft en heerst over Huis 4, dit is je (dus tweemaal) eigen huissituatie en maakt nogal uithuizig. Hoewel Uranus met Jupiter in Huis 7 en Venus (heer Huis 7= huwelijk) gunstig staat, hetgeen hem o.a. origineel en idealistisch maakt (en Venus in Schorpioen ascendant stimuleert voor en naar vrouwen een aantrekkingskracht), zorgt Uranus toch voor vrijheidsdrang in de relatie. Jupiter in Huis 7 staat ook met Pluto niet goed. Het huwelijk kan zeker bestaansrecht hebben, maar de vrijheid lonkt te sterk (ook door Drakenkop in Huis 3, welke stand ook veel relationele problemen geeft vanwege te weinig relationele ervaringen in vorige levens, meestal door eenzaamheid toen). En waarschijnlijk mede omdat Venus in de Ascendant in Schorpioen staan, en daardoor de seksuele drang sterk is (en de krachtige Pluto wakkert dit ook aan), verliest Poetin de aantrekking tot de ouder wordende echtgenote. Ook Maan vierkant Lilith geeft botsingen met vrouwen. Alleen als hij zijn (liefde)gevoel ontwikkelt en het koude denken leert te verwarmen met gevoelens, seks niet hoger acht dan liefde, en zijn 'oude' trots (Drakenstaart in Leeuw) laat varen, dan kan hij zijn partner trouw blijven en haar lief blijven hebben. Hoewel dit een lotsopdracht is (o.a. Lilith in Maagd en gelukspunt in Huis 8), helpt de rest van de horoscoop niet gemakkelijk mee om dit te realiseren. Ook door Maan vierkant Lilith is hij emotioneel onzeker en kiest hij eerder voor het (veilige) denken dan voor het gevoel. En Zon conjunct Saturnus in Huis 12 legt ook het hart het zwijgen op. Uranus in Kreeft en heer Huis 4 helpt dus ook mee om de banden te verbreken. En inderdaad is Poetin in 2013/2014 gescheiden (onder o.a. een volle progressie van Mars vierkant Venus= heer 7! Dit is een hele sterke scheidingsstand).

Hoewel ik vermoed dat hij vanwege zijn Schorpioenaspecten, en nog een paar andere aspecten, niet celibatair leeft (al stimuleren die 12° Huis aspecten wel kuisheid), zal dit niet zo gemakkelijk publiekelijk bekend worden. Schorpioen doet er alles aan om "de eigen was niet buiten te hangen". Schorpioen kan bij uitstek geheimen vinden en geheimen bewaren, hetgeen mede door die zware 12° Huisbezetting ondersteund wordt.

De vaste sterren bevorderen eveneens een aantal ongunstige karaktereigenschappen, maar ook successen.

Nog een gedeelte uit de Drakenkop in Waterman:

De opdracht in dit leven is dat men van deze (egocentrische) "troon" vrijwillig afstand moet doen, om volledig onpersoonlijk in dienst te gaan staan van de mensheid. Tevens de eigen wilskracht te gaan delen met anderen, en hun naasten te beschermen en aan te moedigen zich hun eigen idealen te gaan realiseren (de carrière van een ander bevorderen). Aldus de krachtige wil niet meer ten dienste van het eigen ego te stellen (de trots van het ego blokkeert anders alles wat men zo vurig verlangt, en alzo is men werkelijk zijn eigen vijand). Men dient de "waterdrager" te worden die zich in zal gaan zetten voor wereldontwikkeling (het Nieuwe Tijdperk, de Universele Broederschap).

P.D. Wink
Maart 2017



Hoe in het Midden-Oosten (en daarbuiten) niemand nog om Poetin heen kan!

(Note Paul Wink. Al jaren verklaar ik, voornamelijk vanwege zijn horoscoop, zie mijn site, dat Poetin o.a. een politiek schaakmeester is en zeer gevaarlijke 'spelletjes' kan spelen!)

NOS 22-10-2019. Geschreven door David Jan Godfroid, correspondent Rusland:

Iedereen wil met Poetin praten en Poetin praat met iedereen. De president van Rusland heeft er de afgelopen jaren heel secuur aan gebouwd en nu heeft zijn geopolitieke bouwwerk zijn voltooiing bereikt. Niemand kan nog om hem heen, zeker niet in het Midden-Oosten.

Vandaag praat de Russische president met zijn Turkse collega Erdogan. En niet alleen met hem heeft Poetin goede banden:

Zo maakt Poetin vrienden in het Midden-Oosten:

Zeven jaar geleden alweer dreigde de toenmalige Amerikaanse president Obama met militaire maatregelen tegen Syrië als president Assad gebruik zou maken van chemische wapens in de Syrische burgeroorlog. Die was toen ruim een jaar aan de gang. Obama trok "een rode lijn", maar greep niet in toen Assad die wapens daadwerkelijk inzette.

Poetin zag dat Obama het momentum liet verlopen. Dat was voor hem het moment om aan zijn geopolitieke bouwwerk te beginnen. Hoewel Assad ontkende chemische wapens te hebben, overtuigde hij zijn Syrische collega ervan dat het beter zou zijn als hij mee zou werken aan de ontmanteling ervan. En dat gebeurde.

In september 2015 vroeg Assad Rusland om militaire steun in zijn strijd tegen groepen gewapende opstandelingen in zijn land. Dat was een kolfje naar Poetins hand. Hij kon het prima verkopen als strijd tegen het internationale terrorisme, een van zijn prioriteiten. Die steun kwam er dan ook.

Assad zou nooit zoveel hebben bereikt zonder de steun van Russische bommenwerpers, die bij gebrek aan serieuze luchtafweer van de opstandelingen bijna vrij spel hadden. Dat er bij de bombardementen geregeld burgerslachtoffers vielen, kon niemand veel schelen.

Wig in de NAVO

Tegelijkertijd boterde het steeds slechter tussen Turkije en zijn NAVO-bondgenoten. Ook in dat gat is Poetin gesprongen. Rusland legt via de Zwarte Zee en Turkije een gaspijpleiding aan, die Europese afnemers via het zuiden moet verbinden en bouwt een kerncentrale in Turkije. Verder leveren de Russen Erdogan een geavanceerd luchtafweersysteem waardoor ze via Turkije een wig in de NAVO drevén.

Poetin rekent zowel Assad, als Erdogan dus tot zijn bondgenoten, terwijl die twee niet echt vrienden zijn. En dat is niet de enige tegenstelling in de Russische buitenlandpolitiek. Poetin heeft een bondgenootschap gesloten met Iran. Een nachtmerrie voor de Israëlische premier Netanyahu, met wie hij niettemin ook nauw contact onderhoudt. Dat is weer een boze droom voor Amerika's bondgenoot Saudi-Arabië, waar hij onlangs desondanks met alle egards is ontvangen.

President Poetin was eerder deze maand in Saudi-Arabië EPA

Het lijkt een vat vol tegenstellingen, maar voor Poetin telt alleen het Russische geopolitieke belang. Dat sommige van zijn gesprekspartners het niet zo nauw nemen met democratische vrijheden en mensenrechten interesseert hem hoegenaamd niets. Dat ze onderling elkaars bloed wel kunnen drinken, laat hem koud. Hij wil voor Rusland een centrale rol in het Midden-Oosten en die heeft hij.

En Rusland beperkt zich niet tot het Midden-Oosten. Later deze week is in Sotsji een grote Afrika-conferentie, waarmee Poetin hoopt iets van de achterstand ten opzichte van China op dat continent te kunnen inhalen. In Latijns-Amerika heeft hij voet aan de grond in Venezuela en, in mindere mate, in Cuba. De officiële relatie tussen Moskou en China is lang niet zo hartelijk geweest. India neemt Russische wapens af.

Poetin & Europa

Ook in Europa breidt Poetin zijn invloed stapje voor stapje uit. De banden met EU-kandidaat Servië zijn het best, in het hart van de Balkan ziet een flink deel van de bevolking Rusland als traditionele beschermheer. En nu de EU de deur dichthoudt voor Noord-Macedonië is er een kans dat het land zich tot Moskou wendt.

De Hongaarse president Orbán laat zijn oren graag oostwaarts hangen. En zelfs de Franse president Macron, in augustus Poetins gastheer in Parijs, zou het "een strategische fout" vinden als Europa Rusland te ver van zich afduwt. En dan hebben we het nog niet eens over de buurlanden Oekraïne en Georgië, waar Russische troepen gewapenderhand hebben ingegrepen.

Tegenstrijdige belangen

Kortom: bijna iedereen praat dus met Poetin en Poetin praat met iedereen. Dat brengt ook risico's met zich mee, vooral in regio's waar de belangen zo overduidelijk tegenstrijdig zijn. Als de recente Turkse inval in Syrië niet in scène is gezet dan heeft Poetin, die zich sindsdien angstvallig stil heeft gehouden, een serieus probleem.

Dan zal de Russische president moeten kiezen tussen Erdogans eis voor een bufferzone in Noord-Syrië om Koerdische strijdgroepen tegen te houden en de eis van Assad om buitenlandse troepen het land uit te krijgen. En als hij in het gesprek met zijn Turkse collega vandaag geen konijn uit de hoge hoed tovert, dan is wel duidelijk voor wie hij zal kiezen: het Syrië van Assad. Maar dat zal zijn zwaarbevochten positie niet versterken.

Afrikaanse leiders op bezoek in Sotsji: zo wil Poetin vrienden maken in Afrika

Geschreven door Heleen D'Haens redacteur Buitenland NOS 23-10-2019:

Met meer dan veertig zijn ze, de Afrikaanse leiders die vandaag hun opwachting maken in de Russische badplaats Sotsji. Op dezelfde plek waar president Poetin gisteren nog met zijn Turkse collega sprak [over het conflict in Noord-Syrië](#), probeert hij vandaag en morgen zijn invloed te vergroten in een heel andere regio, met de eerste Rusland-Afrika-top ooit.

Poetin maakt er geen geheim van dat hij de banden opnieuw wil aanhalen met Afrika, wat hij zelf een "continent van mogelijkheden" noemt. De top is een voorlopig hoogtepunt in de Afrika-strategie van het Kremlin. Die tekent zich de laatste jaren steeds duidelijker af.

The Guardian bemachtigde een reeks geheime documenten over de Russische Afrika-strategie. Dit zijn volgens de Britse krant de landen waarmee Rusland de nauwste banden onderhoudt:



Nieuwe vrienden

"Rusland is eigenlijk een laatkomer op het Afrikaanse continent", zegt Elizabeth Sidiropoulos, hoogleraar aan het South African Institute for International Affairs. "De Europese Unie heeft er een uitgebreide geschiedenis, maar ook landen als China en India zetten al veel langer in op samenwerkingen met Afrikaanse leiders."

De Russische achterstand is met name te merken in de handel. Waar de Russische handel met Afrika in 2018 zo'n 20 miljard dollar bedroeg, was dat voor de Chinese handel wel het tienvoudige: zo'n 200 miljard dollar. De Europese Unie voerde voor meer dan 300 miljard handel met Afrikaanse landen.

Toch is de toegenomen Russische belangstelling in verschillende Afrikaanse landen al duidelijk te merken. In de Centraal Afrikaanse Republiek bijvoorbeeld, waar Russische huurlingen de president bewaken en Russische militairen het regeringsleger trainen. En in buurland Congo, waar Rusland ook militairen naartoe heeft gestuurd.

"De band tussen Rusland en Afrika is de afgelopen jaren duidelijk intenser geworden", merkt ook Anna Borshcevsckaya, die aan het Washington Institute het Russische buitenlandbeleid onderzoekt. In de eerste plaats is de samenwerking economisch, legt ze uit. "Afrika is een enorm continent en vormt dus een interessante afzetmarkt. Niet alleen voor Russische wapens, maar ook voor andere producten."

Toch zit er volgens haar ook op diplomatiek vlak een duidelijke strategie achter Poetins charme-offensief in Afrika. "Sinds Rusland in 2014 illegaal de Krim annexeerde en van het Westen sancties kreeg opgelegd, moet Poetin op zoek naar nieuwe vrienden op het wereldtoneel."

Afrika is in die context een nuttige bondgenoot voor de president. In de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties hebben de Afrikaanse landen 54 zetels, meer dan een kwart van het totaal.

Pragmatische houding

Maar Rusland heeft niet de budgetten van China en niet de militaire slagkracht van het Westen. Wat heeft Poetin Afrikaanse leiders dan wel te bieden?

"Hij stelt zich vooral pragmatisch op in Afrika", zegt onderzoeker Borshcevsckaya. Deals draaien bijvoorbeeld om militaire steun, in ruil voor grondstoffen. Dat is anders dan in het Sovjet-tijdperk, toen de samenwerking met Afrikaanse landen vooral ideologisch was en Sovjet-leiders weinig terugvroegen in ruil voor hun steun aan lokale regimes.

"Maar onderschat niet hoe positief veel Afrikaanse leiders staan tegenover Rusland", zegt hoogleraar Sidiropoulos. "Veel Afrikaanse landen zijn nog steeds dankbaar voor de steun die hun land ooit van de Sovjet-Unie kreeg en staan daardoor nu open voor een samenwerking met Poetin."

Wat volgens Sidiropoulos ook in Ruslands voordeel werkt, is dat veel leiders die zelf autocratisch zijn, zich kunnen vinden in Poetins stijl van zakendoen. "Hij stelt geen moeilijke vragen, het gaat hem niet om democratie of goed bestuur. De voorwaarden die Westerse landen vaak opleggen voor economische of militaire steun, vinden veel Afrikaanse leiders onwelkom."

Symbolisch belang

Kwesties als democratie of mensenrechten zullen in Sotsji dus niet aan de orde komen, is de verwachting. "De focus van de top is grotendeels economisch", zegt Borshcevsckaya. Er zijn algemene bijeenkomsten gepland, maar ook bilaterale ontmoetingen waarin de leiders rechtstreeks deals met elkaar kunnen sluiten.

"Maar naast praktisch, is zo'n top natuurlijk ook in grote mate symbolisch" vult Sidiropoulos aan. "Er hangt in elk geval een duidelijke boodschap aan vast. Rusland wil een sterke partner zijn voor het hele continent."

Afrika is niet de enige plek waar Poetin zijn invloed wil uitbreiden; ook in het Midden-Oosten wordt Rusland belangrijker. Hoe dat zit, zie je in de video:

Zo maakt Poetin vrienden in het Midden-Oosten (zie video hieronder met de link)

<https://nos.nl/artikel/2307295-afrikaanse-leiders-op-bezoek-in-sotsji-zo-wil-poetin-vrienden-maken-in-afrika.html>