

## MACHT en GEZAG

Er is verschil te maken tussen macht en gezag. (Zie bijvoorbeeld in de film Gladiator de generaal Maximus met gezag, en de keizer Commodus met macht).

Macht is op je strepen staan vanwege de gegeven of genomen lotspositie in dit leven.

Gezag is bewustzijn (maakt magisch) waarbij deze mens door vele incarnaties heen gelouterd is (geoefend heeft met macht en deze dus meestal misbruikt heeft!) en zodoende nederig geworden is en geduldig volhardend. Het is een kwaliteit van de zielenontwikkeling waarbij het ik zich aan de ziel ondergeschikt heeft gemaakt.

Macht is een zuivere lagere ik-werkzaamheid waarbij, om te kunnen handhaven, gewoonlijk dwangmiddelen gebruikt worden.

Een mens met gezag wordt door anderen als een natuurlijke autoriteit ervaren, en afhankelijk van zijn opdracht, spontaan gevolgd.

Maar nu is er bewustzijn in het Goede en in het Kwaad. Dit is vanzelfsprekend een uiterst belangrijk onderscheid.

Onze spirituele ingewijde ‘grootmeesters’ (bijvoorbeeld Rudolf Steiner en Jan van Rijckenborgh, Mikhaël Aïvanhov, maar ook Jonas) hebben gezag in het Goede.

Maar bijvoorbeeld Hitler had eveneens enorm gezag, maar was ingewijd in het Kwaad.

Rudolf Steiner zei over macht, vanwege de ongeveer moeilijkste verzoeking door Lucifer, dat een mens, die een machtspositie krijgt aangeboden – en deze positie vanwege zijn kwaliteiten ook aankan – toch drie keer dit moet afwijzen! Macht corrumpeert, maakt corrupt, met in zijn kielzog (als een driehoek) meetrekkend geld en seks. Vandaar drie keer afwijzen, om dan bij de vierde keer de positie te aanvaarden, wetende, dat er zeker dan ook nog over voornoemde terreinen fouten gemaakt worden, maar nu veel minder ernstig.

Hierover zei rond 130 AD de grote rabbi Akiba: *“Neem altijd een lagere plaats in dan je toekomt, totdat je gevraagd wordt een hogere plaats in te nemen”*.

Als macht gevoed wordt door ambitie dan is de corruptie het sterkst!

(En dit thema is tevens extra belangrijk voor mensen met sterke Leeuw-eigenschappen.)

Vergelijkbaar is de werking van de planeet Pluto die het sterkst over macht gaat.

Iemand met sterke, vooral ‘slechte’ aspecten met Pluto, en met een ‘laag’ bewustzijn, die wil macht over een ander, en strijd hiervoor.

Iemand met dezelfde standen, maar nu met een ‘hoog’ bewustzijn, die wil geen macht over een ander, maar macht over zichzelf! En die mens is ‘strijdloos’ in zijn strijd.

Beide type mensen ervaren wel geregeld in het leven betrokken te zijn in machtsspelletjes, en ervaren dus zowel macht als onmacht. Alleen zal ieder type hier anders mee omgaan.

Pluto hoort bij het achtste Huis in de horoscoop, het Huis van de dood, de vuurvogel. Dus eerst loutering en opgeven van het lagere-ik, dan wederopstanding als een vuurvogel, een adelaar, een natuurlijke gezaghebber die louter de Wil van de Vader wil uitvoeren.

De mens die in dit proces faalt, zakt terug en wordt een gier.

Trouwens, de geboortehoroscoop laat wel de aspecten zien, maar niet het bewustzijn!

Dit zienelement ‘zweeft’ als het ware boven de horoscoop, maar bepaalt wel in hoge mate de uitwerking van de horoscoopaspecten! Dus je kan een horoscoop feitelijk alleen goed beoordelen als je iemands bewustzijn kent.

Het gaat er uiteindelijk om dat iedere mens ooit vanuit zijn diepste waarheid zal spreken:

*“Heer, wat wilt U dat ik doen zal. Dat niet mijn wil, maar Uw wil geschiede moge”*.

Dat dan zowel het hart als het hoofd de waarheid in de mens mogen aansturen tot bevrijdende levenshouding, dus in het handelingsleven, omdat nu eenmaal de enige magie doen is.

Paul Wink