

Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden. De een gelooft wel dat hij alles eten mag, maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel. Wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God immers heeft hem aanvaard. Wie bent u, dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte hem staande te houden. -- **Romeinen 14:1-4 (Herziene Statenvertaling)**

Aanvaard elkaar, zoals Christus u heeft aanvaard

14¹ Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging te bestrijden. ² De een gelooft dat hij alles mag eten, maar iemand die een zwak geloof heeft eet alleen groenten. ³ Wie alles eet mag niet neerzien op iemand die dat niet doet, en wie niet alles eet mag geen oordeel vellen over iemand die dat wel doet, want God heeft hem aanvaard. ⁴ Wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander? Of hij wel of niet volhardt in het geloof gaat alleen zijn eigen meester aan – en hij zal volharden, want de Heer heeft de macht hem dat te laten doen.

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling

© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Verdraagzaamheid

14¹ Aanvaardt de zwakke in het geloof, maar niet om overwegingen te beoordelen. ² De een gelooft, dat hij alles eten mag, maar de zwakke eet plantaardig voedsel. ³ Wie wel eet, minachte hem niet, die niet eet, en wie niet eet, oordele hem niet, die wel eet, want God heeft hem aanvaard. ⁴ Wie zijt gij, dat gij eens anders knecht oordeelt? Of hij staat of valt, gaat zijn eigen heer aan. Maar hij zal staande blijven, want de Here is bij machte hem vast te doen staan.

Uit: NBG-vertaling 1951

© 1951 Nederlands Bijbelgenootschap

Weer een interessant Bijbelcitaat om verwarring te creëren. Mijn mening hierover: In die tijd at men gewoonlijk nog vlees en ook offerde men gewoonlijk nog dieren. Het Vissen-tijdperk moet dan nog aanvangen, met de opdracht dat wij de lusten des vlezes moeten verzaken. Dit is zowel letterlijk als figuurlijk bedoeld! (alleen vis eten is toegestaan, logisch in het Vissentijdperk; in de vorige 'vlees-tijdperken' Ram en Stier was vlees eten noodzakelijk!). Dus voornoemd citaat slaat op de normale situatie toen, dat het normaal was om vlees te eten en dieren ritueel te offeren (hoe vreemd dit nu voor ons ook moge zijn, toen was het zinvol). Dus alleen plantaardig eten was een teken van 'zwakte' en 'armoede', o.a. geen geld hebben voor vlees. (Zie voor het statement 'zwakte' het artikel van Max Heindel over vlees eten). Deze metafoor is toen gebruikt om aan te geven dat wanneer iemand spiritueel gezond, sterk in geloof en in good standing is (vlees eten), hij dus alles kan eten, ofwel alle aspecten van het leven, die rijpe ervaringen schenken, tot zich kan nemen, en dan niet hierdoor zwakker wordt, maar juist sterker! (Note: hierdoor wel opgezaaid met nog een enorme agressieve ballast – Marsaspecten – erbij!). En wie niet 'sterk' is, wellicht dus zwak of labiel, kan dus niet anders, of wil alleen (goedkoop) plantaardig eten. Deze mens moet zich matigen en beperken met 'inname' van ervaringen. Hij kan dit niet aan. Maar hij moet er niet op veroordeeld worden dat hij een zwakkere broeder is die minder lessen kan verdragen! Echter nu is het precies omgedraaid! De gemiddelde mens is inmiddels sterk genoeg. De metafoor zou nu ook geheel anders luiden. Vegetarisme (o.a.) is onze huidige opdracht. Paul Wink (zie ook op mijn site het artikel -dieren-.)