

Uit: Christus en het mysterie van de graal, pagina 108, R. Steiner, voordracht 2-1-1914

Afkomstig van Johannes Kepler uit 1607:

“Ja, er komt weer een tijd waarin de oude astrologie in een nieuwe gedaante, in een doorchristelijke gedaante tot nieuw leven mag komen, waarin men weer mag opzien naar de sterren en hun mag vragen naar hun geestelijke schrift, mits men het maar op de juiste wijze doet, mits men het doet, doordrongen van de Christusimpuls. De Christusimpuls is door de ziel van de aarde in haar aura opgenomen, en dus mag de mens die zich nu met zijn ziel ook in die aura van de aarde opgenomen voelt en die de Christusimpuls meebeleeft, ook weer opzien naar wat in de sterren geschreven staat”.

ALSMEDE: „Wir müssen verstehen lerne die Sternenkonstellationen und ihren Einfluß auf dass, was auf Erden geschieht. Dann nähern wir uns der Sprache die Christus gesprochen hat.“
(GA 220, 21.01.1923)

Uit: De Chinese gnosis, pagina 450, J. van Rijckenborgh

“Want uitsluitend wanneer u de ziel zoekt, en u het web van het lot te dien einde wilt ontwarren, eerst dan kan enige kennis met betrekking tot uw momentele ‘spinneweb’, als een beeld van de totale levensopgaaf, u van enig nut zijn”.

(Note Paul Wink. De heer van Rijckenborgh waarschuwt tevens in dit boek zeer indringend voor illusie en zelfmisleiding door onjuist gebruik van astrologie; hij geeft echter niet aan hoe het dan wel juist beoefend kan worden, hij wijst het feitelijk af. Zie onder mijn visie.)

Na de tweede wereldoorlog heeft de heer van Rijckenborgh de visie dat: alleen als een mens de ziel zoekt, een weg in zelf-overgave in Christus, een weg die naar uiteindelijke ‘bevrijding’ voert, het gegund is c.q. raadzaam kan zijn om de horoscoop voor zo’n mens te beoordelen. (Zie het bovenstaande stukje uit De Chinese gnosis).

Voor mensen die deze weg niet willen gaan, of voor overige doeleinden, wijst de heer van Rijckenborgh het trekken van de horoscoop af. O.a. vanwege valkuilen door onwetendheid en illusies. Hij wijst op de belangrijkere astrosofie, ofwel kort gezegd de geestelijke astrologie. Zie hierover meer op mijn site de lezing “Wat is het verschil tussen astrologie en astrosofie”.

Mijn visie is dat de horoscoop van een mens alleen beoordeeld ‘mag’ worden als tezamen met die mens onderzocht wordt wat de particuliere lotsbestemming is in dit leven. Dus niet zoeken naar een ‘beter’ leven, meer bezit en/of macht, roem e.a., maar proberen antwoord te vinden waarom de ziel (die zoekt!) die specifieke weg wil gaan om die en die ervaringen op te willen doen. Dus niet louter astrologisch opzoeken hoe je langs de kantjes van het leven kan lopen, maar hoe je je nodige ervaringen, het *waarom* van je ervaringen bewust(er) kan worden en dan krachtiger de ploeg ter hand kan nemen. Maar ook valkuilen onder ogen proberen te zien opdat wellicht onnodig lijden minder kan worden. *Weten* doet zelfmedelijden ‘opdrogen’. Verbonden worden met je lotsbestemming, dus met datgene waarom je ziel wilde incarneren, geeft een enorme kracht tot (bevrijdende) handeling! De waarheid maakt nu eenmaal vrij. De horoscoop is dus van zichzelf niet bevrijdend (het blijft dialectiek), maar kan een zinvolle opmaat naar zelfkennis zijn, hetgeen uiteindelijk een basisvoorwaarde is om het bevrijdende zielepad te kunnen gaan. Dit is astrologie op het hoogste niveau, in zekere zin ook astrosofie! *“Onderzoek alles en behoudt het goede”.*

Paul Wink

ZIE HIERONDER VAN J. VAN RIJCKENBORGH UIT 'HET ROZENKRUIS' UIT 1935,
toen de heer van Rijckenborgh nog een ruimere visie had betreffende astrologie:

Waarom Astrologie?

Er bestaan z.g. occulte genootschappen waar aan Astrologie geen aandacht wordt besteed, terwijl het Rozekruisers Genootschap haar als een onmisbare factor beschouwd in de ontwikkeling van de neofiet. Dit kunnen wij o.a. door het volgende motiveren: De geboortehoroscopie stelt in staat het hoe en het waarom van het leven te begrijpen, en bovenal om zich zelf te leren kennen. Mensen die menen daar geen Astrologie voor nodig te hebben zijn meestal diegene die hun „zelf” nog niet van hun persoonlijkheid hebben leren onderscheiden. De horoscopie leert de wetten van de Kosmos kennen en er harmonisch mee samen werken. De student maakt zodoende gebruik van wetten die aan anderen onbekend zijn, waardoor hij in staat is veel sneller zich zelf te verbeteren en vooruit te komen op het Pad. Degenen die niet in enig opzicht streven naar snellere evolutie van de mensheid kunnen het, voor zichzelf en voor anderen, beter zonder Astrologie stellen.

Astrologie stelt dus in staat het eigen wezen te ontdekken en onze speciale lessen en opgaven te verstaan en een beter inzicht te krijgen in de bedoeling van het leven, waardoor wij ook met een horoscoop anderen kunnen helpen, die de Goddelijke wetten in het leven nog niet bewust ontdekt hebben.

En dan de kinderopvoeding. Miljoenen zijn opgegroeid zonder het leidende kompas van de horoscoop. Zie om u heen naar het resultaat in de maatschappij. Een helder astrologisch inzicht van de ouders is voor het kind de grootste zegen. Veel onnodig lijden en energieverspilling wordt er door bespaard. En slechts ouders die met astrologie bekend zijn, kunnen, als zij een kind ter wereld brengen, dit doen in harmonie met de wetten des heelal.

De medische astrologie stelt in staat een juiste diagnose van ziekte te stellen en de wegen tot herstel van gezondheid aan te geven, want de horoscoop geeft de geestelijke oorzaak van de ziekten aan. Geen ziekte ontstaat zonder overtreding der goddelijke wetten.

De Astrologie leert iets van het wezen en de structuur der Kosmos verstaan, de studie voert tot abstract denken en verheft de gedachten boven het driedimensionale, tijd en ruimte.

Wie niet religieus is kan astrologie niet begrijpen; de religieuze mens ziet zijn religieus gevoel er door verdiept. Kosmologie en astrologie zijn niet te scheiden. Zonder de sterrenwetenschap kan men in laatste instantie noch het leven, noch de natuur begrijpen, en de Bijbel blijft zonder Cosmo-astrologische kennis een gesloten boek.

Ten slotte voert de magische astrologie ons tot een hoogte die ver uitgaat boven het „hersendenken” en die voert tot eerstehands kennis. De grens tussen positieve helderziendheid en magische astrologie is uiterst subtiel. Niemand kan magiër worden zonder de taal der sterren bestudeerd te hebben. Daarom leert de Mysterie-school der Rozekruisers haar als een onmisbare factor in de occulte ontwikkeling aan haar studenten.

J. van Rijckenborgh, 1935 uit 'Het Rozenkruis'



'Astrologie kan zich,
zonder enig voorbehoud,
verzekeren van de steun
van de psychologie.'

Omdat de astrologie
het totaal vertegenwoordigt,
van alle psychologisch kennis
uit de oudheid.'

Carl Gustav Jung
(psychiater 1875 - 1961)