

## Twee driegeledingen in de godsdienst zijn nodig:

Vader-Zoon-Heilige Geest, en de sociale driegeledingsstructuur.

Een geestesschool (Johanneïsch), zoals oorspronkelijk bedoeld de antroposofie en het gouden rozenkruis (Lectorium Rosicrucianum), integreert de *sociale driegeledingsstructuur* (net zoals een volk dat ook zou moeten hebben op cultureel, politiek en economisch terrein), waar vrijheid van meningsuiting is, een gelijke rechtspositie voor iedereen is (los van noodzakelijke beleids-hiërarchiestructuren en verschillende inwijdingsstructuren ten behoeve van de innerlijke school conform ieders zielenbewustzijn), en waarbij een kleine portemonnee geen bezwaar moet zijn (reductiesysteem voor financieel minder bedeeden), hetgeen dus een vorm is van broederschapelijke verdeling van de levensmiddelen. Zie eventueel op mijn site de lezing: 'basisinkomen':

<http://www.spiritueelastroloog.nl/lezingen-en-artikelen/Basisinkomen,%20Paul%20Wink.pdf>

Deze driegeleding zou ik een soort praktische uiting noemen van het ware Christendom, waarbij het innerlijk weten zich spiegelt in de uiterlijke vorm.

Een geestesschool kon zich pas openbaren na 1879 toen de Aartsengel Michael zijn regeringsperiode kreeg en vele mensen zielenrijp waren/werden. Hij is de grootste Aartsengel en beheerder van de kosmische intelligentie. Hij vond vele mensen rijp genoeg (de overige aartsengelen vonden dit trouwens niet!) om ook het Godsplan naast het hart (geloof) ook met het hoofd (weten) te leren kennen. Geloof moet nu eenmaal weten worden (hart-hoofd weten, zie de lezing op mijn site hierover: <http://www.spiritueelastroloog.nl/lezingen-en-artikelen/Hart%20en%20hoofd,%20voelen-denken-weten-handelen.pdf>) waardoor het handelen het meest *bevrijdend* en karmavrij wordt.

De opdracht voor het stichten van een geestesschool kreeg Rudolf Steiner volgens mij vanuit de Kaïnsroute van hoofd naar hart, en Jan van Rijckenborgh kreeg de opdracht vanuit de Abelroute van hart naar hoofd.

Zie eventueel mijn lezing over Kaïn en Abel op mijn site:

<http://www.spiritueelastroloog.nl/lezingen-en-artikelen/De%20tempellegende%20en%20De%20laatste%20weken%20voor%20Goede%20Vrijdag.pdf>

In iedere bonafide geestesschool werken dus, naast de reeds voornoemde sociale driegeledingsstructuur, alle drie principes van Vader, Zoon en Heilige Geest, in harmonie met en in elkaar.

Terwijl in een Vadergodsdienst (Petrinisch), zoals het Katholicisme, Jodendom en de Islam e.a., bovengenoemde drie principes van de sociale driegeleding nog niet of amper gelden (soms ongelijkmatig ten opzichte van elkaar). Dit wil trouwens niet zeggen dat deze godsdiensten niet werkzaam kunnen zijn met de Zoonskracht c.q. de Heilige Geest! Ook deze kerkdiensten kunnen zeer krachtig zijn. Alle godsdiensten werken bewust of onbewust met elementen van Zoons-krachten c.q. Heilige Geest-krachten.

Ook zijn alle godsdiensten min of meer exoterisch en esoterisch. Volgens mij kan je niet zeggen dat er louter een Zoons- of Heilige Geest-godsdienst is. (Het Vaderprincipe dragen alle godsdiensten in zich). De verschillpunten liggen, zoals gesteld, in de aanverwante drie principes: de sociale driegeleding, hoe deze verwerkt is binnen deze godsdienst.

Na Luther waren vele mensen rijp voor de eerste twee punten van de sociale driegeleding, te weten vrijheid van meningsuiting en een gelijke rechtspositie. Waardoor de Paulinische kerken ontstonden (zoals protestantisme), en er meer vrijheid van denken was (minder opgelegde dogma's en straffen zoals inquisitie), en ook dat de vrouw voorganger/predikant kon worden.

Bij een geestesschool is emancipatie (hoort bij punt 2: gelijke rechtspositie) tevens gebaseerd op de polaire vermogens van man en vrouw van al onze 'lichamen'. De vrouw heeft een positief denkvermogen zodat zij de tempeldienst opent, de kracht dus aanroept en neerzet, waarna de man met zijn negatief denkvermogen de preek celebreert (dus baart), en de vrouw de dienst weer afsluit en de opgewekte geestelijke kracht bestendigt.

Maar de route daar naartoe gaat over de huidige godsdiensten/stromingen die bij het bestaande zielenbewustzijn van iemand op dat moment aanknopen. Vandaar mijn uitspraak dat naar de toekomst toe er steeds meer stromingen bij zullen komen, behorende bij het groeiende, steeds authentieker wordende zielenbewustzijn van (groepen) mensen. Gelijk trekt nu eenmaal gelijk aan.

Uiteindelijk dienen ooit alle geloofsrichtingen c.q. (geestes)scholen onder de twee maal drie aangehaalde principes te komen: Werkend uit/met de Vader-, de Zoon- en de Heilige Geest-Krachten, en tevens volgens de (Waterman) sociale driegeledingsstructuur.

Zo gaan wij dan van kracht tot kracht en van heerlijkheid tot heerlijkheid 😊

Paul Wink <http://www.spiritueelastroloog.nl/lezingen-en-artikelen.php>

### **Uit een beschouwing over Pinksteren, Judith von Halle, 2019, in Voordrachten 3, 2021.**

Het is juist niet altijd zo dat wat de ziel ervaart als heilzaam, goed, vooruitstrevend en bevorderlijk, ook echt heilzaam, goed, vooruitstrevend en bevorderlijk is. De verwarring ontstaat doordat men tegenwoordig bijna altijd nog automatisch voor juist houdt wat men *voelt*. En de geest is snel gecorrumpeerd omdat het astrale lichaam niet alleen gevoelens voortbrengt, en het aangrijpingsgebied is van de tegenmachten, maar ook de zetel van het verstand is (*note PW: dit is de verstandsziel, die ziel waardoor wij ook ik kunnen zeggen*). En dit probeert naarstig argumenten te verzamelen voor de rechtvaardiging van de gevoelens en ontleent deze tot overmaat van ramp vaak uitgerekend aan de voorraad antroposofische inhouden (*note Paul Wink: en/of rozenkruis en/of overige spiritueel-esoterische literatuur*). Het samen proberen geestelijke inzichten op te doen kan op deze manier zo maar ingewisseld worden voor een gezellig samenzijn onder de banier van zogenaamd zinvolle uitwisseling van clichés, die zich niet richt op de Geest maar in werkelijkheid op de veronderstelde behoeften van de ziel. Ook de wakkere antroposofische (*of rozenkruis-*) geestesleerling kan gaan geloven dat de groepszielengemeenschap de ware christelijke (Pinkster)gemeenschap is.

Er liggen hier veel mogelijkheden tot verblindings. Daarom komt het erop aan om duidelijk in te zien dat het heil van de ziel, en een echt welgevallen in het samenzijn, niet is gebaseerd op het verzorgen van de behoeften van de ziel, maar op het verzorgen van de *geestelijke behoeften*. Daarmee kunnen de behoeften van de ziel pas echt en blijvend worden gestild! Om hier de corrumpering van de eigen ziel, ja, feitelijk van het Ik (want het is eigenlijk het Ik dat zich laat verblinden) te voorkomen, zijn daarom (*door Paul Wink is de volgende regel vrij vertaald*) door de bonafide geestesschool de hoogste spirituele waarheden ons ter beschikking gesteld als de eigenlijke pinkstergeest. Zij kunnen ons helpen aan een helder inzicht in het verschil van denken, voelen en willen, en het begrijpen van de noodzaak van het splitsen van deze drie aspecten van de ziel. Hierdoor wordt duidelijk door welke krachten de ziel alleen maar kan genezen en wie de bron is van deze krachten.

Dat is wat een bonafide geestesschool voor elkaar wil krijgen, het wil de krachten van de Heilige Geest brengen om te komen tot een zelf-ervaren, levend Christus-bewustzijn. Om dit te bereiken komen de individuele Ikken bij elkaar om samen hieraan te werken [-----] de pinkstergeest moet het individu bevlugelen en een levendig (minimaal beginnend) inzicht van de hogere waarheden in hem wakker gemaakt hebben, waarin het Ik wordt ondersteund door de andere Ikken in de gemeenschap die in hetzelfde streven op weg zijn. Anders zullen alle verlangens weer uitmonden in een (oude) groepszielen-gemeenschap en niet in een geest-gemeenschap. [-----] Tegenwoordig staan we wellicht op het meest kritieke punt van onze ontwikkeling omdat de kracht van ons Ik nog jong en niet al te groot is. Hierom moet ze alles inzetten om de ziel niet van de juiste ontwikkelingsweg af te brengen, maar daarop zelfs nog verder te komen. Ze verweert zich echter hardnekkig tegen de juiste koerswijzigingen omdat ze de welhaast overstromende beloning, die haar wacht wanneer de mens zichzelf bedwingt, nog niet heeft kunnen proeven. Dus voortdurend consequent zijn, d.w.z. je wil bundelen en voldoende argwaan voor je eigen verlangens hebben (dus geen ziekelijke tuchtigingen, maar een psychische gezondheid en een juiste oordeelskracht om de ziel aan de teugels te houden).

Alleen de Heilige Geest – Zijn stem in jezelf te horen en Zijn taal te begrijpen, het Ik eerst intensief te scholen door het werk in een groep die naar inzicht streeft –, alleen Hij zal het Ik helpen *hoe* het tot steun kan zijn voor wereld en mensheid en op een doortastende manier kan helpen, want: ‘...hij zal u het komende verkondigen.’ (Joh. 16.13)