

KARMA, EN ENKELE VOORBEELDEN VAN OORZAAK EN GEVOLG

Christus zei dat de mens beoordeeld zal worden op zijn denken, voelen, willen en handelen volgens de goddelijke wet van oorzaak en gevolg. Hij verklaarde dat de mens oogst wat hij zaait, en als hij dus wind zaait, hij storm zal oogsten. Een eerlijkere wet is naar mijn mening niet mogelijk! Er bestaat bij God dus geen schuld en boete, alleen oorzaak en gevolg! Ook werd erbij gezegd dat hij die *weet* strenger 'gestraft' zal worden dan hij die niet *weet*. Logisch. Voornamelijk ons geweten (je hebt het ooit geweten) is die meetlat hiervoor. Maar omdat deze karmawet grotendeels herkenbaar is over langere perioden, veelal over de incarnaties heen, en wij nog weinig helderziend of intuïtief weten van vorige levens c.q. hoe toen geleefd is, geeft meestal alleen dat zachte stemmetje van ons geweten aan of een bepaalde beproeving, tegenslag of ook vreugde het gevolg is van vroegere handelingen e.a. Het niet morren tegen de beproevingen, en het niet excessief beleven van voorspoed, hebben te maken dat een mens intuïtief voelt (of zelfs weet) dat dit door eigen daden/denken/voelen door het lot 'opgeroepen' is en waar je nu bewust mee om moet gaan. Vooral dat je jezelf de *waarom*-vraag stelt om ooit inzicht te krijgen in je leven (zelfkennis), ongeacht wanneer het antwoord komt, want meestal komt dit veel later en dan ook nog veelal verhullend.

De mens die dit nog niet voelt, of wegdrukt, wijt meestal zijn tegenslag aan andere mensen. Net zo lang doet hij dit totdat de ziel (wellicht na diverse levens) voldoende inzicht verwerft en deze mens bij zichzelf te rade gaat en dus niet meer direct de schuld bij een ander neerlegt. Zo ontstaat ooit het moment dat je inziet dat je medemensen jouw spiegel zijn en vaak zelfs onbedoeld jou die beproevingen (moeten) geven. Dan leer je dit lieverlee op de juiste wijze te accepteren (is dus niet morren tegen karma) en je 'vijanden' zelfs lief te hebben. Je weet dat eigenlijk alleen door confrontatie met de medemens de 'zielendiamant' geslepen kan worden. Je komt dan meer en meer in het natuurlijk meebewegen te staan, in het gulden midden.

Vooral Rudolf Steiner heeft hier veel over geschreven. Hij heeft ook enkele voorbeelden gegeven hoe de wet van karma, van oorzaak en gevolg, in zijn werk gaat. Zie hieronder: (Voor alle duidelijk: de onderstaande voorbeelden gelden over het algemeen en niet altijd!)

Voor sommige talenten die nodig zijn in een incarnatie zijn bepaalde handelingen nodig in één of meerdere incarnaties daarvoor. In vorige incarnaties wordt dit aldus reeds voorbereid. Als het nodig is dat in een incarnatie die mens een zeer goede wiskundige of musicus moet worden, dan heeft die ziel in de vorige incarnatie(s) alpinisme beoefend. Dit alpinisme stulpt in de volgende incarnatie om tot een bepaalde indeling van de gehoorbeentjes die nodig zijn voor wiskunde en muziek. Deze mensen incarneren daarom meestal niet bij karma'ouders' maar bij mensen die genetisch die gehoorbeentjesaanleg kunnen doorgeven (bijvoorbeeld bij de Bach-familie). Zo zie je dus dat vererving en karmische noodzakelijkheid gelijk opgaan. Wel kijkt de lotsengel hoe je incarnatie toch nog wel het beste aan kan sluiten bij je eigen lot.

Is het bijvoorbeeld nodig dat het breinverstand (IQ) verhoogd wordt, dan zie je dat deze mensen in vorige incarnaties veel gebruik maken van hun benen, zoals veel lopen (bijv. soldaten, vele arbeiders), en ook, zoals tegenwoordig mogelijk is: fietsen, tennissen, schaatsen, klimmen e.a. beensporten.

Zelfs op de (occulte) vlag van de piraten zie je de twee onderbenen gekruisd over het hoofd staan. Vroeger wist men al dat benen-inspanning omgestulpt wordt in hersenweten (IQ). In de op exacte fantasie beruste film Forest Gump heeft de (*ingewijde!*) hoofdrolspeler een te laag IQ van ongeveer 70. Er is in dat leven daarom een enorme onbelans tussen voelen en denken, hart en hoofd, dat ooit hersteld moet worden. Maar dat lukt vanzelfsprekend niet

meer in dit leven. Daarom krijgt hij van zijn karmagenoot Jenny loopschoenen en rent hij half Amerika door om in de volgende incarnatie weer een goede hoofd/hartbalans te hebben.

Zo stulpen talenten om in nieuwe talenten. Het is niet zo dat als je een goed timmerman bent, je in de volgende incarnatie daarom architect wordt. Echter hiervan is geen handleiding. Alleen liefde en haat gaan rechtlijnig door in de volgende incarnaties. *Uiteindelijk wordt aan ieder door God alle zonden ooit vergeven, op één ding na: bewust ontkennen, afwijzen van de geestelijke werkelijkheid, en de serieuze poging om die te zoeken en tot levensdoel te maken.*

Vanuit de astrologie, en dan voornamelijk uit de Maansknopen, zie ik over het algemeen dat het leven, alle leven streeft naar evenwicht. Zie dit dan wel over verschillende levens heen. Als bijvoorbeeld vorige incarnaties sterk in het teken van godsdienstig werk c.q. onderzoek (monnik of priester e.a.) hebben gestaan, waarbij men niet zelf de kost hoefde te verdienen (maar louter alleen de spirituele taken), dan komt er een moment dat een volgend leven de opdracht geeft om nu zelf de kost te verdienen (vaak zelfs voor meer mensen tegelijk). Hoewel dit voor de meeste mensen de gewoonste zaak van de wereld is, is voor veel van deze mensen deze nieuwe opdracht erg lastig omdat de ziel hier te weinig ervaring mee heeft en zij dit kost moeten verdienen nieuw moet leren (en er soms zelfs aanvankelijk erg tegen mort). Zo kunnen bijvoorbeeld destijds verantwoordingsvolle incarnaties, waarbij toen het gevoel ondergeschikt was aan de voorbeeldtaak, nu omstulpen in gevoelsmensen die een gezinsleven moeten hebben. Hetgeen dus ook allemaal geleerd moet worden vanwege de weinige ervaring uit vorige incarnaties. Deze mensen moeten veelal omstulpen van koud naar warm. Zij moeten nu leren voeding te gaan geven op zowel fysiek als emotioneel gebied. Een vorige hoogmoedige incarnatie stulpt nu vaak om in een leven waarin deze getalenteerde mens niet gezien wordt, hetgeen veel verdriet geeft maar de loper uitlegt voor nederigheid.

Redeneer dus niet ‘terug’, dat het altijd zo gaat! Soms is oorzaak en gevolg toch anders. Gelijke gevolgen hoeven nog niet gelijke oorzaken te hebben.

Vooraf de vroegere soldatenincarnaties zijn interessant. Het was (is vaak) een inwijdingsweg. Je moest met het zwaard in je hand de tegenpartij tegemoet rennen en vechten, waarbij je wist dat je ooit of het leven zou laten, of een ledemaat gaat missen. Een enorme beproeving van de moed. Maar ook trouw aan je landheer of vorst die weer eens zo nodig aan landjepik wilde doen (vaak op aandringen van de kerk!) en jou hiervoor liet opdraven. Doe het maar eens. De oefening van trouwheid zal ooit verhoogd (kunnen) worden in trouw aan Christus(kracht). En de fysieke moed zal verhoogd kunnen worden in morele moed: edelmoedig, grootmoedig, ootmoedig, deemoedig, zachtmoedig. Zie wat een aparte inwijdingsweg dit soldaat zijn is! Maar.....de soldaat valt onder Mars: naast moed is Mars ook geweld, strijd, steekwapens, ruw, buskruit, alcohol; maar Mars is ook vernielen, verkrachten, stelen en brandstichting. De soldaat had dus recht hierop! Dit is voor de meesten van ons nu toch een lastig gegeven. Als de soldaat op het slagveld stierf dan werd hij door zijn stamvader ‘opgehaald’ en hoefde hij niet het Kamaloka in! Hij hoefde dus niets van zijn vaak ‘onmenselijke’ gedragingen in de spiegelsfeergebieden in zijn astraallichaam te ervaren (is dus het aangebrachte leed aan anderen, als reinigingsproces, exact evenzo te ervaren!) en hij kwam direct in de eerste hemelsfeer, het Devachan terecht om van daaruit de nieuwe incarnatie te gaan voorbereiden met zijn Lotsengel en later ook de Aartsengel. De soldaat die deze moeilijke (inwijdings) beproevingen doorstaan had werd dus grotendeels gepardonneerd voor zijn aangebrachte leed. Maar, hoe werkt nu het karma voor zo’n soldaat? Naast de kwaliteiten in omstulping (zie hiervoor) moet hij toch ook zijn aangebrachte leed gaan vergoeden, niet als straf, maar als logisch gevolg van zijn handelingen.

Voorname­lijk zal hij in de volgende incarnatie(s) twee beroepen gaan doen: of werken in de zorg, of in het onderwijs. Inderdaad, zoals men zegt zijn dit **de** twee beroepen uit *roeping!* Interessant toch! Alle ledematen die hij in de strijd eraf heeft gehakt, mag hij er nu als zorgmedewerker weer aannaaien, en alle onderwijs dat een volk onthouden is, mag hij nu als leraar weer les geven. En natuurlijk iedereen naar gelang zijn talenten het werk toestaan (van verpleger tot arts enz.). Zorgmedewerker lijkt eerder voor de hand dan leraar. Maar laten we niet vergeten dat de mens van kennis tot zelfkennis, kennis des heils, moet komen, dat dus onderwijs uiterst belangrijk is en het menszijn kenmerkt! Dus het onthouden van onderwijs is zeer kwalijk. Het is dus niet zo dat iedere leraar en arts eerst een soldaat is geweest! Er zijn ook andere oorzaken c.q. inwijdingen. Maar mijn ervaring (vooral als astroloog) is dat veel van deze beroepsmensen die ik ken, soldaat zijn geweest (astrologisch meestal de Drakenkop in Weegschaal of in Huis 7).

Zie hoe karma over vele incarnaties altijd streeft naar evenwicht totdat het Grote Evenwicht, Tao, de gulden middenweg, Christus (in het midden) gevonden wordt.

Zo zijn er ook inwijdingen die te maken hebben met de vier aggregaten vuur, lucht, water en aarde. Ooit de vuurproef niet goed doorstaan kan nu bijvoorbeeld een beroep met vuur geven. Zo zijn er talloze voorbeelden te geven, maar verleid je niet tot inlegkunde!

De bovenstaande voorbeelden geven situaties weer van opdrukkend karma, dus van oorzaak en gevolg. Echter Rudolf Steiner gaf aan dat maar de helft van ons karma opdrukkend is. De overige helft is aanzuigkracht uit de toekomst! (Zie o.a. GA 34 – LUCIFER- GNOSIS 1903-1908 – GRUNDFLEGENDE AUFSÄTZE ZUR ANTHROPO-

SOPHIE UND BERICHTEN, blz. 404-405). Hij geeft hiervoor dit onderstaande voorbeeld:

Na een lezing vertrok Rudolf Steiner met een groep leerlingen om ergens te gaan eten.

Onderweg kwamen zij een jong meisje tegen die leed aan een ‘lelijke’ ziekte. Waarop een leerling aan Steiner vroeg wat toch de morele misstappen in een vorige incarnatie geweest moeten zijn om nu zo te moeten lijden aan deze verschrikkelijke ziekte.

Vanwege de grote helderziendheid van Rudolf Steiner doorzag hij het lot van dit kind.

Hij antwoordde hierop dat dit kind deze ziekte niet heeft vanwege morele fouten in vorige incarnaties, *maar dat deze ziel zich voorbereidt op een volgende incarnatie als arts* die dan gespecialiseerd is om deze ziekte te genezen. Om dit dan goed te kunnen doen verlangde deze ziel in dit leven die ziekte nu zelf te ervaren! Juist de eigen ervaringen nu geven in de volgende incarnatie het beste gereedschap om, in dit geval, deze ziekte het beste te bestrijden! Dit is dus een voorbeeld van aanzuigend karma uit de toekomst, dus niet van ‘slecht’ oud karma. Ook schrijft Steiner dat veel van onze voorspoed nog niet verdiend karma is, maar een voorschot hierop is. Dit stimuleert dus zeker om extra dankbaar te zijn voor je voorspoed.

Ook kan het gebeuren dat **wereldkarma** het persoonlijke karma doorkruist.

Stel dat je in je eigen lot c.q. karma geen kans op overlijden hebt door bijvoorbeeld een aardbeving. Maar het karma brengt je noodzakelijk bij mensen die dit wel in hun lot hebben staan. Dan kan het gebeuren dat je ten tijde van een aardbeving in hetzelfde huis bent als de hiervoor ‘gepredestineerden’ en daarom ook tegelijk met je karmagenoten sterft.

Hetzelfde geldt voor wereldkarma door een pandemie. Ook dan kan het zijn dat je ziek kan worden, of zelfs kan overlijden, door de pandemische ziekte, ook als het persoonlijke karma dit niet aangeeft. Tijdens de Coronapandemie is dit namelijk diverse mensen overkomen.

Let wel, zowel door de ziekte Covid-19 als door de vaccinatie! (Zie artikel *Corona op de site*)

De lotsengel heeft dan echter veel werk om de volgende incarnatie hierop te compenseren.

Sowieso heeft bijna iedere incarnatie wel op verschillende levensterreinen ergens een tekort of een te veel aan ‘goede of slechte’ ervaringen die niet in het huidige karma begroot waren.

Dit wordt dan (gelukkig) de volgende incarnatie(s) door de lotsengel gecompenseerd.

Karmische ontmoetingen

Rudolf Steiner heeft eens uitgelegd dat als je iemand ontmoet, en het klikt direct, en je hebt zelfs gelijk langdurige diepgaande gesprekken, je het gevoel kan hebben dat je die persoon al levens lang kent. Echter, het is precies andersom! Als je iemand ontmoet, vooral in de relationele sfeer, en er ligt een soort slot op je tong, terwijl je bijvoorbeeld van nature makkelijk spreekt, dan heb je meestal te maken met iemand uit een oud-karmische situatie. *(Note Paul: Beide situaties heb ik in mijn leven goed gekend en beaam ik dit).*

De ziel herinnert zich wat je met die mens gehad hebt, zelfs al is dit naar elkaar toe amper verwondend geweest. En juist die (meestal nog onbewuste) herinnering geeft een zekere schaamte waardoor het spreken ineens lastig is. *(Vergelijk dat, als je je eigen stem voor het eerst op een bandje hoort, je een soort schaamte ervaart over je eigen stem. De herinnering, ook onbewust, naar een mens uit een vorige incarnatie is nog eens vele malen indringerder!).* Laat staan als je iemand in de vorige incarnatie echt iets aangedaan hebt. Vandaar dat karma in zo'n situatie vaak uitwerkt in de relationele sfeer. Omdat dan eerst geleerd moet worden de beginselen van verdraagzaamheid, want je zit constant op elkaars lip! Hevige concurrenten, of mensen die elkaar haten, kunnen nog wel eens in de volgende incarnatie een relatie krijgen om deze lessen te leren. Die relatie komt dan (later) onder enorme spanningen te staan en die is dan ook vaak geen lang leven beschoren. Omdat de ziel die aangedane pijn zich herinnert (door de lessen in de geestelijke wereld na de dood), begrijp je wel dat bij de ontmoeting die mens eerder zal willen wegvlugten dan een relatie aan willen gaan! Want onbewust wordt aangevoeld welke problemen de relatie zal gaan geven. En om dit nu te voorkomen schiet Cupido/Amor/Venus zijn pijlen af en wordt men hevig verliefd! Zo 'drogeert' verliefdheid het weten van de komende moeilijke lessen! Zo zie je ook dat liefde en haat een medaille is.

U kent de uitdrukking 'Kracht naar kruis krijgen'?

Hierbij wordt bedoeld dat niemand meer ellende op zijn pad krijgt dan dat hij aankan! Voor onze ziel is vooral tegenslag een vorm van groeimogelijkheid, echter voor ons ik is iedere tegenslag pijnlijk en ongewenst. Ons ik is van deze wereld en wenst *terecht* hier geluk. Echter het geluk van het ik is altijd tijdelijk en valt vanwege de constante tegenstellingen in onze dialectiek steeds terug in haar tegenpool, ofwel ongeluk. Daarom dienen wij dit streven naar geluk te relativiseren, er maat in houden, omdat het dus geen eeuwigheidswaarde heeft. Daarom op gepaste wijze naar optimaliteit streven en geluk niet te sterk verheerlijken, zodat als het dan in zijn tegendeel verkeert het ongeluk ons niet te sterk uit evenwicht drukt of zelfs deprimeert. Alleen de ziel heeft eeuwigheidswaarde en gaat een andere route dan ons ik. De ziel is sterk gebaat bij weerstand en loutering (het slijpen van de diamant) waardoor zij in bewustzijn groeien kan en ooit het Ware Geluk vinden kan (door zelfovergave aan Christus). De Lotsengel, die op verzoek van Christus het karma voor een mens uitwerkt, weet precies wat en hoeveel de mens aankan. En die porties worden incarnaties lang op je bord gelegd. Wel is het de bedoeling dat de mens iedere incarnatie in bewustzijn groeit zodat de lat steeds (naar je zielenbewustzijn) hoger gelegd wordt, zodat het pad van bewustwording, ofwel verlichting, transfiguratie, veelal terecht als messcherp ervaren wordt, een *via dolorosa*. Besef echter wel dat de Lotsengel dit 'kruisigen' uit pure liefde doet, niet uit rancune of zo. Net zo lang krijgen wij onze zielenlessen totdat de mens ervaringsvol is en vrijwillig, door innerlijk Weten, zijn ik 'ten grave brengt', ofwel zegt: "Dat mijn ik minder worden mag, en die andere in mij (mijn ziel) wassen mag". En tevens: "Heer, wat wilt U dat ik doen zal". God is Liefde, en dit straalt uit naar al Zijn schepselen. Echter, liefde is geen liefelijkheid! Liefelijkheid is een zachte heemeester. Liefde is een tweesnijdend zwaard dat het onreine uithakt en heelt, heilig doet worden opdat de mens door zelfovergave in Christus zijn plaats als medeschepper naast God kan gaan innemen. *Karma is dus uiteindelijk heling, heiliging.*

P.D. Wink, met dank aan vele grootmeesters en vrienden.