

STAMBOOM JEZUS CHRISTUS VOLGENS LUCAS EN VOLGENS MATTHEÛS

Alsmede diverse aanvullingen. Samenstelling P.D. Wink

LUCAS (=via de priesterlijke lijn Eva-Maria)

MATTHEÛS (= via de koningenlijn)

1. **Adam (en Eva)** (geboren ongeveer 4.000 BC*, en tevens begin Stiertijdperk, alsook start piramidetelling van ongeveer 6.000 jaar = net een aantal jaren na 2.000 AD)
**Een dag bij God is wel duizend jaar op aarde (Petrusbrief). Het is dus onze jaarberekening!*
 2. Seth (en Kaïn en Abel) (Kaïn verwekt Henoeh)
 3. Enos
 4. Kenan
 5. Mahalaleël
 6. Jered
 7. Henoeh
 8. Metusalem
 9. Lamech (Begin Kali Yuga 3.102 BC, volgens velen is dit tot 2.025 na Chr.)
 10. Noach (geboren +-2.950 BC; na zondvloed Egyptische cultuurperiode 2.907 BC = 15° Stier)
 11. Sem (en Cham en Jafet)
 12. Arfachsad
 13. Kenan
 14. Selah
 15. Heber
 16. Peleg
 17. Rehn
 18. Serug
 19. Nahor
 20. T(h)erah
 21. **ABRAHAM**---(geboren ongeveer 2.000 BC)-----
 22. Isaäk (START RAMTIJDPERK 1.827 BC)
 23. Jakob [en zijn zonen vluchten naar Egypte]
 24. Juda rond 1.800 BC i.v.m. honger]
 25. Peres
 26. Chesron
 27. Aram [Mozes geboren tussen 1.500 en 1.200 BC]
 28. Amminadab
 29. Nachson
 30. Salmon
 31. Boaz
 32. Obed
 33. Isai
 34. **DAVID**----- (geboren ongeveer 1.040 BC)-----
 35. **Nat(h)an**
 36. Mattatta
 37. Menna
 38. Melea
 39. Eljakim
 40. Jonan
 41. Josef
 42. Juda [Start 747 BC Grieks-Romeinse cultuurperiode]
 43. Simeon
 44. Levi
1. **ABRAHAM** (Neef Lot, Sodom en Gom.)
 2. Isaäk
 3. Jakob (en Ezau ;12 zonen en 12 stammen)
 4. Juda
 5. Peres
 6. Chesron
 7. Aram
 8. Amminadab
 9. Nachson
 10. Salmon
 11. Boaz
 12. Obed
 13. Isai
 14. **DAVID** (en Koning Saul)
 15. **Koning Salomo (Solomon) (Hiram Abiff)**
 16. Koning Rechabeam
 17. Koning Abia
 18. Koning Asa(f)
 19. Koning Josafat
 20. Koning Joram
 21. Koning Uzzia
 22. Koning Jotam
 23. Koning Achaz
 24. Koning Hizkia

- | | | |
|---|--|---|
| 45. Mattat | | 25. Koning Manasse |
| 46. Jorim | | 26. Koning Amos/Amon |
| 47. Eliëzer | | 27. Koning Josia (overleden 609 BC) |
| 48. Jozua | | <u>28.</u> Jechonja/Jojakim [Babylonische |
| 49. Er | | 29. Sealthiël * ballingschap 587 BC] |
| 50. Elmadan | | ✓30. Zerubbabel * |
| 51. Kosam | | 31. Abiud |
| 52. Addi | | 32. Eljakim |
| 53. Melchi | | 33. Azor |
| 54. Neri | | 34. Sadok |
| 55. Sealthiël * ↗ | | 35. Achim |
| 56. Zerubbabel* | | 36. Eliud |
| 57. Resa | | 37. Eleaza |
| 58. Joanan | | 38. Mattan |
| 59. Joda | | 39. Jakob |
| 60. Josech | | 40. Jozef (en tempelmaagd Maria* ²) |
| 61. Semeïn [Herodus overlijdt in 04 een paar← | | 41. Jezus (geboren 6-1-04 BC? in Bethlehem) |
| 62. Mattatias maanden later na de geboorte] | | <u>42.</u> CHRISTUS |
| 63. Maät | | |
| 64. Naggai | | * ² Geboren uit kinderloze oudere echtpaar |
| 65. Hesli | | van goede stand Joachim en Anna |
| 66. Naüm | | |
| 67. Amos | | (Begin 05 BC, dus een jaar eerder, stond |
| 68. Mattatias | | mondiaal Jupiter conjunct Saturnus in Vissen, |
| 69. Josef | | ook wel genoemd de Koningsstand die |
| 70. Jannai | | veelal de geboorte van een bijzonder mens |
| 71. Melchi | | aankondigt) |
| 72. Levi | | |
| 73. Mattat | | |
| 74. (H)eli | | |
| 75. <i>Maria</i> (trouwde op 12 jarige leeftijd met Jozef de timmerman) | | |
| 76. Jezus (geboren 25-12-01 BC? in Nazareth)(herderskind) | | |
| 77. CHRISTUS | | |

Als de geboorte van de Nathanische Jezus (Lucas) op 25-12-02 BC is, dan is Jezus Christus bij zijn kruisiging op 3-4-33 AD 33 jaar, en scheelt Hij met de Salomonische Jezus (Mattheüs) bijna 3 jaar. Als de geboorte valt op 25-12-01 BC, dan is Hij bij de kruisiging op 3-4-33 AD 32 jaar. Hij is dan in zijn 33^e levensjaar (voor het geval zo gerekend wordt), en Hij scheelt dan bijna 4 jaar met de Sal. Jezus. De jaartellingvoorkeur heeft 25-12-01 BC; dit sluit beter aan omdat onze jaartelling precies hierna (ofwel een week later), op 1-1-01 AD begint. (31-12-01 BC gaat de volgende dag over in 1-1-01 AD).



Een priester-messias en een koning-messias

Er is een mens van 30 jaar die de hoogste kosmische geest in zich op kon nemen. De Zonnegeest is de hoogste kosmische geest van de liefde. De zon was zijn lichaam. Hij besloot om af te dalen in het lichaam van een mens, zodat deze door zijn dood heen de aarde kon bevruchten met zijn geest. Deze kracht moet zo groot geweest zijn om te dragen! Welke mens kon dat? Dat is het geheim.

Mattheus en Lucas vertellen in hun evangeliën over de geboorte van de mens Jezus, dat doen Marcus en Johannes niet, zij beginnen met de doop van Jezus in de Jordaan, de geboorte (NB: eigenlijk de conceptie) van de Christus in de mens Jezus. Mattheus en Lucas vertellen ieder van een Jezuskind, dat samen één kind werd.

Er zijn ook twee Maria's, een koningin Maria, de moeder der aardse wijsheid, een Maria die vele malen geïncarneerd was om het Jezuskind in zich te kunnen dragen en een Geestelijke Maria, de moeder der hemelse liefde, die nooit eerder is geïncarneerd en die de heilige kracht in zich droeg.

Moeder Maria werd uit deze twee wezens opgebouwd.

Het gaat om een oud geheim

Waarom komen we daar nu pas achter?

Eerst moest er een bewustwording geschieden m.b.t. karma en incarnatie. Je moet er weet van hebben dat we meerdere lichamen hebben gehad. Dertig jaar geleden was 5 % van Nederland hierin geïnteresseerd, nu is het meer dan 50 %. Dit besef moest geboren worden, want het geheim van de twee Jezuskinderen heeft deze basis nodig om te begrijpen. In onze tijd moet het geopenbaard worden. Je ziet dat er tegelijkertijd meerdere mensen deze openbaring binnen krijgen.

Op zich is het geen nieuw geheim. In 1909 bracht Rudolf Steiner dit geheim al in openbaarheid.

Terugkijkend zien we dat Leonardo da Vinci het geheim van de twee Jezuskinderen al kende, net als Rafaël en Michelangelo bijvoorbeeld (*Note Paul Wink: Zie bijvoorbeeld de lezing op mijn site "De laatste weken voor Goede Vrijdag".*)

Ook was het bij de Essenen (Dode Zeerollen, 1947) bekend: ze spreken over een koninklijke Messias die komen moet en een priesterlijke Messias. De koninklijke Messias was de wegbereider en de priesterlijke Messias heeft zich opgeofferd.

Daarnaast blijkt dit geheim ook bekend in het vroege christendom (Nag Hammadi 1945, zie ook kerkvader Hippolytus); Er staat geschreven dat Jezus Christus zal voortkomen uit twee 'verlichters', als de twee één geworden zijn. Dan pas kan het heil in de wereld komen.

Vanaf de 4^e eeuw echter ging het ondergronds, omdat het door de kerk tot verboden kennis werd verklaard. Ook wordt verteld dat er behalve deze Messiasen in die tijd ook een grote profeet zou opstaan; in deze profetie herkennen we Johannes de Doper. Er wordt in de apocriefe Evangelie van de Egyptenaren verteld dat het heil in de wereld zal komen als de twee één worden.

Er is een Mattheuskind en een Lucaskind.

Het kan niet anders dan dat het over twee verschillende kinderen gaat. Mattheus heeft het over het koningskind en Lucas over het priesterkind. De verhalen spreken elkaar geregeld tegen.

Mattheus	Lucas
De stamboom begint bij Abraham.	De stamboom gaat terug tot Adam
Er staan 15 koningen in genoemd.	Alleen koning David wordt genoemd.
Daarnaast koning Herodus en de 3 koningen uit het Oosten	Daarna staan er onbekende namen in beschreven.
De grootvader is Jacob	De grootvader is Eli
Woonde in Bethlehem, de geboorteplaats van Koning David, stamhuis van Isai	Woonde in Nazareth, een nederzetting, (vergelijkbaar met een klooster) van de Essenen
Vader Jozef is de ongekroonde koning. Hij neemt de leiding en krijgt tot drie keer toe een boodschap van een engel in zijn droom	Vader Jozef is een bescheiden teruggetrokken timmerman, hij komt uit de eenvoudige burgerij en speelt nauwelijks een rol. Maria treedt hier meer op de voorgrond.
Hier staan de koningen centraal en het Jezus kind is dan ook een afstammeling van David en Salomo, dus een koningskind	Hier staan de tempel en de priesters centraal. Zacharias is in de tempel en Jezus die elke dag in de tempel leert. Ook de leerlingen keerden terug naar de tempel in Jeruzalem. Het gaat dus over een priesterlijk kind. Na David komt Nathan in beeld , dit is de priesterlijke lijn
Wordt geboren voor de dood van Herodus op 6-1-04BC? Bethlehem; zie boven, Paul	Jezus wordt na de dood van Herodus geboren op 25-12-01? te Nazareth

Mattheus vertelt over de kindermoord en de vlucht naar Egypte	Maria, Jozef en Jezus hoeven dus niet te vluchten
Het gaat over een koningskind, een Salomonisch kind	Het gaat over een priesterkind of het Nathanische kind
Er wordt hebreuws gesproken en Jezus heet hier Jeshua	Er wordt Grieks gesproken en Jezus heet hier Jezus



Madonna van de Rotsen (1495) geschilderd door Leonardo da Vinci

Het verhaal van het koningskind Jezus

(ook wel het Mattheuskind of het Salomonische kind genoemd...)

Vader Jozef, de onge kroonde koning van Israël, woonde in Bethlehem, in het stamhuis van David, van Isai. Hij stond in nauw verband met de Farizeeërs en Sadduceeërs. Zij wisten dat de Messias snel geboren zou worden en een telg zou zijn uit het huis van David en dus een kind van Jozef moest zijn.

Vaak herinneren zij Jozef aan de tekst van het Oud-testamentische boek

Micha: *Uit u zal de leidsman voort komen die mijn volk Israël hoeden zal...*

Jozef was hogepriester, een oudere man en weduwnaar, hij had geen zoons. Daarom zochten de priesters een vrouw voor hem en zij kozen de tempelmaagd Maria als zijn toekomstige vrouw. Maria was 15 jaar en ze was de dochter van Joachim en Anna; een kinderloos echtpaar van voorname afkomst, dat op hoge leeftijd als door een wonder alsnog een kind kreeg: Maria. Joachim en Anna waren vrome mensen. Maria werd opgedragen aan God. Op 3 jarige leeftijd brachten ze haar naar de tempel waar ze verder zou opgroeien. Ze had als meisje iets stralends, iets bijzonders. Ze liep als jong meisje al met een gang van een volwassene en ze bad met zoveel overgave alsof ze 30 jaar oud was.

Als 3 jarige kind klimt Maria de trappen van de tempel op en loopt zelfbewust de tempel binnen. Ze is duidelijk een oude ziel. Waarschijnlijk zelfs de oudste, want ze was een reïncarnatie van Eva! In de tempel leert ze rituelen en de geheime leer van de tempel kennen en ze kreeg een sterke band met engelen. Ze kreeg veel inzicht en voedende krachten van hen aangereikt, zodat ze tijdenlang zonder lichamelijk voedsel leven kon.

Op 15 jarige leeftijd (in die tijd kende men amper puberteit) wordt ze uitgekozen als bruid voor de veel oudere Jozef en het huwelijk wordt door de priesters in de tempel voltrokken op een traditionele manier; in een andere staat van bewustzijn.

Zij werden ook fysiek, in een tempelslaap gebracht, dit is een diepe slaap waar je uit het lichaam kan treden. Andere wezens konden daardoor intrekken in hun lichaam en verwekten (in deze bijslaap van het zaad van Jozef) een kind, en dit dus zonder hartstochten. De Heilig Geest stond aan de basis van deze verwekking. Dit is dus de onbevleete ontvangenis, zoals die in de bijbel wordt beschreven.

Jozef wist niet wat er tijdens de tempelslaap in zijn lichaam had voltrokken en schrok toen hij begreep dat Maria zwanger was. Een engel heeft hem uitgelegd wat er was gebeurd. Hun zoon Jezua/Jeshua werd 9 maanden later in een paleis in Bethlehem geboren. Ze krijgen al snel bezoek van drie priesterkoningen uit het Oosten, het waren magiërs en astrologen. Ze wisten dat hun geestelijk leider Zarathoestra of Zoroaster (= gouden ster) zou incarneren in een koningskind en geestelijk leider zou worden in Israëel. Geleid door een ster (=Jezus zelf!) gaan ze op zoek en komen eerst bij Herodus en vinden bij hem niet dit koningskind. Toen ze het koningskind in Bethlehem vinden vonden ze in hem hun grote ingewijde terug. Zarathoestra schouwde al 5000 jaar voor Christus dat hij naar de aarde zou afdalen en geboren zou worden. De mensen begrepen toen dat de aarde belangrijk was om op te leven en in Mesopotamië, de Perzische cultuur, gingen ze vanaf dat moment de aarde bewerken, en paarden en leeuwen temmen, die hen ten dienste werden. Uit deze Perzische cultuur is onze westerse cultuur voort gekomen.

De 3 priesterkoningen/wijzen (Melchior-40 jaar uit Europa, Balthasar-60 jaar uit Ethiopië, en Caspar-20 jaar uit Azië) namen de volgende geschenken mee:
Goud, als symbool van het denken, het versterkt de denkkraft (hoofd)(koning).
Mirre, als symbool voor het voelen (hart)(priester).
Wierook, als symbool voor de wilskracht (handen)(magiër).
Het denken, voelen en willen dat tot die tijd (in de vorige 3 cultuurperioden) ontwikkeld was, werden hiermee op een hoger plan getild.
Dit is de Ster (Zarathoestra, de Gouden Ster, Jezus) die zou verrijzen in Israël.

De koningen worden gewaarschuwd om niet terug naar Herodus te gaan. Jozef kreeg een droom om te vluchten, want het leven van Jezus was in Israël niet meer zeker. Jozef, Maria en hun kind vluchten naar Egypte, naar Heniopolus, wat zonnestad betekent. Hier bevond zich een tempel die aan de zon was gewijd, de geest van de hoogste liefde. Na 3 jaar krijgt Jozef een droom dat Herodus is gestorven en zo kan hij weer terugkeren. Hij gaat met zijn vrouw en kind naar Nazareth, naar de nederzetting van de Essenen. Ze leven daar stil en onopvallend. Hun Jezuskind lijkt op zijn moeder; intelligent, vragenstellend, wakker en bewust. De priesters hadden al snel het gevoel dat hij hun leermeester was. Hier in Nazareth, ontmoeten ze het andere gezin; de Jozef en Maria van het Lucasevangelie.

Rafaël schilderde op zijn 'Madonna del Duca di Terranuova' Maria met drie kinderen. Het kind links van Maria stelt Johannes de Doper voor. De 2 overige kinderen zijn de Jezusknappen.



Salomonische Jezus / Nathanische Jezus / Johannes (de latere doper)

Sal.Jezus is 3 of 4 jaar ouder dan Nath.Jezus / Joh. is half jaar ouder dan de Nath.J.

Het verhaal van het priesterkind Jezus

(ook wel het herderskind, het Lucaskind of het Nathanische kind genoemd..)

In Nazareth, in gemeenschap van de Essenen, leven een zekere Jozef en Maria (haar geheime naam was waarschijnlijk Sophia) als leken. Centraal in de leefwijze van de Essenen stonden eenvoud, dienstbaarheid, bescheidenheid, het bewaren van onschuld en 'kinderlijkheid'. De Essenen (of Esseeërs) verwachtten ook de Messias (door hun grote leider Jeshu Ben Pandira reeds 100 jaar hiervoor al onderwezen). Volgens de Essenen zou de Messias de geest van de mens vernieuwen. Het was gebruikelijk dat de Essenen via orakels en geestelijke inspiratie wisten wie met wie zou trouwen.

Maria straalde alles uit: ze was een engelachtig wezen, zuiver, onschuldig, puur en vol echte liefde. Van deze Maria zijn geen berichten, legenden en verhalen over haar afkomst bewaard; kennelijk is haar hemelse afkomst belangrijker dan haar aardse. Maria was ongerept en puur en ze had een diep vertrouwen in dat wat gebeuren moest. Ze leefde vanuit haar ziel en was helderziend. Zij is nooit eerder geïncarneerd. Ze is de vrouw der vrouwen, de wereldziel is in haar belichaamd. Ook wordt deze wereldziel wel Isis genoemd of Sophia en in het christendom de Heilige Geest. In Maria belichaamde zich het Hogere Zelf van Eva van voor de zondeval, want de hogere wezens van Adam en Eva hadden zich in de hemel teruggetrokken na de zondeval (Het niet gevallen deel der mensheid).

Maria trouwde op ongeveer haar 12^e jaar met Jozef, de timmerman. Galilea is in de sfeer van het lentefeest als de aartsengel Gabriël haar komt bezoeken en haar zegent (Mariaboodschap). Hij kondigt de geboorte aan van een zoon, die wereldheil zal brengen. (Dit kind is werkelijk buiten Jozef om door de Heilige Geest verwekt, dus zonder het zaad van Jozef, dus buiten de bloedslijn om!). Hij zegt haar dat haar nicht Elisabeth een half jaar zwanger is. Maria gaat naar Judea, naar haar nicht Elisabeth. Als Elisabeth haar nicht ziet springt haar kind op in haar schoot van vreugde. Na de geboorte van Johannes keert Maria weer terug naar Nazareth. Maria en Jozef moeten zich in Bethlehem melden voor de volkstelling. Ze verlaten Galilea en komen langs Jeruzalem om zo in Bethlehem alle nakomelingen van David te ontmoeten. Er is geen plaats in een herberg om te bevallen en daarom gaan ze naar een rotscomplex, waar de bevalling plaats vindt. Daar wordt Jezus geboren. De herders die vlakbij zijn met hun kudde, worden verlicht door het licht van de engelen en bezoeken Maria, Jozef en het kind. De Boeddha werkte door de engelen heen naar de herders, hij sprak men hen over vrede en schonk zijn vredeskrachten (astraallichaam) aan dit kind.

Dit kind Jezus lijkt op zijn moeder: engelachtig, dromerig, als verdwaald op aarde, vol pure onschuld en waarachtige liefde. Hij is nooit eerder geïncarneerd.

Als mensen dit kind zagen liepen de tranen over hun wangen van ontroering. De legenden vertellen erover dat dieren die gewond waren naar dit kind trokken om genezen te worden. Dit kind was niet vertrouwd met de aardse wereld. In dit kind was het Hogere Zelf van Adam geïncarneerd (en in zijn moeder het Hogere Zelf van Eva). Het Hogere Zelf werd belichaamd (daarom gaat de stamboom van deze Jezus terug tot Adam). (Rudolf Steiner: In de salomonische Jezus waren de vier lagere wezensdelen van de mens gerealiseerd, in de nathanische Jezus latent de drie hogere wezensdelen).

In dezelfde grotten had Herodus zijn demonische praktijken uitgeoefend door kinderen te offeren. In dit complex van diepste duisternis werd het Licht geboren, het Hoogste Inzicht. Na 14 dagen wordt het kind opgedragen in de tempel, waar de profeten Anna en Simeon Maria en Jozef begroeten en het geheim van hun kind doorgronden en bevestigen. Ze zegenen het kind.

Simeon is een incarnatie van Ashita, een Indische wijze uit de tijd van de Boeddha: Siddhartha Gautama: "Dit kind zal een Boeddha worden."

Dit kind verbindt de religies van Zarathoestra (hoofd) en de Boeddha (hart). (*Note Paul: Zie nogmaals lezing de laatste weken voor Goede Vrijdag m.b.t. Lazarus*).

Door de ontmoeting met Anna en Simeon wordt voor Maria voelbaar dat haar kind heel bijzonder is. Na 40 dagen gaan ze terug naar Nazareth.

Dan komt er een nieuwe familie wonen in Nazareth en er ontstaat een diepe vriendschap tussen de beide jongens en de beide ouderparen.

De twee families in Nazareth

Voor de koninklijke familie uit Bethlehem was het, na hun verblijf in Heliopolis, niet eenvoudig om zich aan te passen aan het eenvoudige leven in Nazareth, ze behoorden immers tot een aanzienlijke koninklijke familie en moesten zich nu aanpassen aan de eenvoud van een kloosterleven en dienstbaar leren zijn. In Egypte is een broer van Jezus geboren: Jacobus en in Nazareth worden nog 5 andere kinderen geboren. Ze spreken Hebreeuws en Aramees.

De Lucasfamilie kreeg geen andere kinderen, ze waren eenvoudig en dromerig. Zij spraken Grieks en Aramees.

Het klikte tussen de beide families, er was een sterke aantrekkingskracht tussen hen en de twee Jezuskinderen werden diepe vrienden. Jesua, het koningskind, wilde de

dromerige Jezus beschermen. Jezus neemt op zijn beurt Jesua de velden in en maakt de verbinding tussen natuur en geestelijke wereld. Hiermee begon de hartenkracht te ontwaken bij Jesua. Ze hadden een sterke inwerking op elkaar. Waarschijnlijk was de koninklijke Jesua 3-4 jaar ouder dan Jezus, het herderskind.

Als de LucasJezus 10 jaar oud is sterft de vader van de salomonische Jesue. De koninklijke Maria blijft achter met 7 kinderen. Als Jezus 12 jaar oud is besluiten (de Lucas) Jozef en Maria en Jezus naar Jeruzalem te gaan en nemen de koninklijke Maria en Jesua mee. De LucasMaria, de timmermansvrouw, heeft voorgevoelens en is gespannen, ze voelt dat er iets bijzonders ophanden is.

Na drie dagen, als het feest voorbij is, gaan ze weer weg. Na een dagreis ontdekt Maria dat haar zoon, de jongste Jezus, er niet is. Als ze hem niet vinden, keren ze terug naar Jeruzalem en vinden Jezus uiteindelijk in de tempel, te midden van theologen, priesters en geleerden.

Als de LucasMaria haar zoon ziet, schrikt ze intens; haar stille, dromerige, teruggetrokken zoon discussieert met de geleerden op voet van gelijkheid. Hij gebruikt moeilijke woorden en heeft inzicht die hem vroeger ontbrak. Voor Maria lijkt het alsof Jesua door hem heen spreekt; die is immers de geleerde, de wetende van beiden! Jezus zegt dan tegen haar: "Wist je dan niet dat ik in het huis van mijn Vader moet zijn!" Maria ziet dat er andere krachten meespreken.

Wat is er gebeurd?

De koninklijke Jesua was altijd gericht op de Zonnegeest (Christus); Zijn wezen, Zijn energie was wat hij, Jezus, zocht. Nu voelde hij hoe de heilige energieën van de Zonnegeest, zijn vriend Jezus omspeelde. De LucasJezus moest de Zonnegeest in zich opnemen. Het was zo'n sterke energie dat alleen in een sterk lichaam kon leven, een lichaam zonder karma. Alleen het zuiverste moest het zuiverste opnemen. Jesua trok met zijn verlangen naar zijn vriend en met heel zijn wezen ging hij op in diens wezen. Uiteindelijk werd het verlangen zo sterk dat hij zijn lichaam verliet en zich verenigde met het wezen van zijn vriend. Zo kon het koningskind Jesua vanaf dat moment door zijn vriend Jezus heen spreken. Vanaf dat moment was Jezus krachtig genoeg om de Christuskracht te ontvangen, want die kracht was zo groot dat alleen een sterk lichaam hem kon ontvangen.

Zie hieronder een schilderij waarop te zien is hoe het Mattheuskind Jesua (vooraan staand en zwak en bleek uitgebeeld) zich opgeofferd heeft aan (verenigd heeft met) het Lucaskind Jezus dat nu op de troon zit.

(De maker, schilder van het schilderij is mij onbekend, Paul Wink).



Alle zeven menselijke voertuigen waren nu in Hem verenigd.

Dan kwijnt Jesua, de Koningsjesus, weg en eenmaal thuis in Nazareth, dooft zijn levenslicht en sterft hij. Maria, de koningin-moeder, had toen geen man en oudste zoon meer. Jacobus werd toen troonopvolger. De LucasMaria, de timmermansvrouw, heeft er 2 jaar over gedaan om echt te begrijpen dat het wezen van Jesua in het lichaam van haar zoon Jezus was gekomen. Na twee jaar sterft Maria de timmermansvrouw, ze was op en uitgeleefd (ruim 27 jaar oud?).

Jozef de timmerman bleef over en hij trouwde toen met de koninklijke Maria.

Zo gingen ze verder als één familie. Maria vond in haar stiefzoon haar eigen zoon terug en er ontstond tussen hen een band van begrip. Hij sprak met Maria over zijn lijden*, hij zag hoe egoïstisch de mensen waren. De machten van het kwaad; Ahriman en Lucifer probeerden voortdurend de mensen te verleiden en te bewegen tot het kwaad.

*[*1. De oude Joodse wetten werkten niet meer.*

2. De heidense godsdienst waren door Ahriman en Lucifer overschaduwd].

Dan overlijdt ook Jozef, de timmerman, waardoor overblijven de koninklijke (salamonische) Maria en de (nathanische) Jezus.

Op 25-12 is de geboorte van het Lucaskind. Op 6 januari van het Mattheuskind. Daartussen liggen 12 heilige nachten: het getal 12 is de symbolische betekenis van de hele kosmos (Ofwel de dialectiek, zie o.a. in de zodiak met haar 12 emanaties).

Het geheim van de doop in de Jordaan

Tussen zijn 12^e en 30^e jaar lijdt Jezus steeds intenser; hij ziet hoe de mens steeds verder wegglijdt in de verlorenheid van zijn onwetendheid. Zozeer zelfs, dat alleen de komst van de Zonnegod hem kan redden. Een steeds intenser verlangen om kanaal te mogen zijn voor de Zonnegod, de Christus, vervult hem.

Hij gaat naar de Jordaan en laat zich op 6-1-30 door Johannes de Doper dopen. Opnieuw daalt de Zonnegeest, de Christus, op hem neer en vervult hem. Nu wordt hij de drager van de Zonnegeest, Jezus de Christus: Christoforus. Het ik van Jezus verliet het lichaam op een salomonisch deel na. Het Licht belichaamde Jezus tijdens de doop. Dit is het grootste geheim van de Christuskracht. In de loop van de volgende 3 jaren incarneerde de hele Christuskracht in het lichaam van Jezus.

“Het is volbracht” riep Jezus uit aan het kruis.

Eindelijk is het lichaam gereed dat God voor Christus toebereid heeft...

Eindelijk kan de hoogste Liefde daardoor voet op aarde zetten.

Eindelijk kan nu de eerste der mensen door de ware liefde herschapen worden.

Maria te Efeze, is de koninklijke Maria, na de eenwording.

Ze heeft lang met Johannes van Patmos samen geleefd. Johannes had pas op zijn 90e jaar zijn evangelie klaar, daar zijn de verborgen geheimen in beschreven.

NOTE: De doop is de conceptie van Christus in de mens Jezus. De kruisiging is de geboorte van Christus. De opstanding is het geleefde leven van Christus op aarde. De hemelvaart is Zijn opgang uit het aardse leven (hoewel er mee verbonden blijft!)

BRON: Hans Stolp, Rudolf Steiner, en kleine aanvullingen Paul Wink,

(Zie eveneens meer artikelen op mijn site www.spiritueelastroloog.nl over Christus)

Johannes de Doper (*Samensteller onbekend; kleine aanvullingen Paul Wink*)

De eerste aanwijzing daarvoor vinden we in het feit, dat Jezus gedoopt is door *Johannes de Doper*, een joodse profeet die destijds veel opzien baarde en met zijn apocalyptische prediking een groot aantal volgelingen wief [1]. Johannes werd ‘de Doper’ genoemd, omdat hij de joden ertoe opriep zich door hem te laten dopen als teken van bekering tot een nieuw leven in overeenstemming met de *Tōrā*. Zijn optreden vond plaats aan de oostelijke oever van de Jordaan, aanvankelijk ten oosten van Jericho, later ook in de omgeving van Galilea, en duurde ongeveer twee jaar. Zij begon in het begin van het jaar 29 en eindigde in december van het jaar 30, toen Johannes in opdracht van de joodse vorst Herodes Antipas gevangengezet werd omdat die hem beschouwde als een gevaar voor de openbare orde [2]. Aangezien het historisch vaststaat dat Jezus door Johannes gedoopt is [3], kan de doop van Jezus niet eerder gedateerd worden dan het begin van het jaar 29, toen Johannes met dopen begon, en niet later dan het einde van het jaar 30, toen Johannes gevangengezet werd.

Een tweede aanwijzing vinden we in de *plaats* waar Jezus gedoopt is. Uit Johannes 1:28-34 kan worden afgeleid, Jezus gedoopt is in ‘Bethanië over de Jordaan’. Met de uitdrukking ‘over de Jordaan’ werd bedoeld het gebied ten oosten van de Jordaan, het huidige Jordanië. Het Bethanië waar Jezus gedoopt is, moet dan ook een ander Bethanië zijn dan dat waarvan sprake is in Johannes 11 en 12, dat tussen Jericho en Jeruzalem, dus ten *westen* van de Jordaan lag. In het gebied ten oosten van de Jordaan is bij archeologisch onderzoek tot nu toe geen plaats teruggevonden met de naam ‘Bethanië’, dus we kunnen niet precies zeggen waar Jezus gedoopt is. Maar uit hetgeen de evangeliën erover vermelden kan worden afgeleid, dat zij gelegen moet hebben in het noorden van het Jordaandal, dicht bij het meer van Galilea - waarschijnlijk aan de oostkant van de Jordaan ter hoogte van het huidige Bet Sje'an [4]. Welnu, het feit dat Jezus door Johannes gedoopt is in het noorden van het Jordaandal, impliceert dat dit niet gebeurd kan zijn nadat Johannes zijn doopactiviteit nog maar amper begonnen was. Johannes was zijn doopactiviteit namelijk begonnen in het *zuiden* van het Jordaandal, ten oosten van Jericho [5], en heeft zijn werkterrein pas na een aantal maanden, toen zijn beweging groeide en hij het dopen in de Jordaan bij Jericho kon overlaten aan medewerkers, naar het noorden uitgebreid [6]. De doop van Jezus heeft dus niet eerder plaatsgevonden dan nadat Johannes zijn activiteit na een aantal maanden vanuit het zuiden had uitgebreid tot ‘de gehele Jordaanstreek’ (Mattheüs 3:5, Lucas 3:3). Dat Johannes op dat moment al veel aanhangers had, wordt bevestigd door Lucas 3:21 [7]. Gelet op deze omstandigheden kan Jezus niet eerder gedoopt zijn dan in de vroege zomer van het jaar 29.

Pesach

Een derde aanwijzing is, dat Jezus 2 à 3 maanden voor het Pesachfeest gedoopt is. Dit kan worden afgeleid uit twee gegevens in de evangeliën. Ten eerste blijkt uit Mattheüs 4:1-11, Marcus 1:12-13 en Lucas 4:1-14, dat Jezus zich kort na zijn doop heeft teruggetrokken in de woestijn, waar hij gedurende 40 dagen heeft rondgezworven. Ten tweede is hij na afloop van deze retraite bij Johannes teruggekeerd, kort voordat de pelgrims uit Galilea wegens het Pesachfeest naar Jeruzalem zouden vertrekken (Johannes 1:29-2:13). Uit deze gegevens volgt, dat Jezus 3 à 4 weken voor het feest bij Johannes is teruggekeerd en zich dus 9 à 10 weken voor het feest heeft teruggetrokken in de woestijn [8]. Dat betekent dat Jezus 10 à 12 weken voor het Pesachfeest gedoopt moet zijn [9]. Aangezien het Pesachfeest in het jaar 30 begin april begon, kan hieruit worden afgeleid dat Jezus gedoopt is in januari van dat jaar. Jezus is gedoopt in *januari van het jaar 30*. (Volgens velen is de doop geweest op 6-1-30. Hij, de Nathanische Jezus, was toen 29 en in zijn 30^e levensjaar = geboren op 25-12-01 BC!). Van 6-1-30 (=conceptie Christus) t/m 3-4-33 (kruisiging=geboorte-ontsluiting) = 1184 dagen. Van zo. 5-4-33 (Pasen=aardegeboorte) t/m 14-5-33 (Hemelvaart=aardesterven) = 40 dagen. Van 15-5-33 tot 25-5-33 (2^e Pinksterdag=Christus ‘aardevaart’, fractalisatie=uitstorting HG) = 10 dagen. Van geboorte Nath. Jezus 25-12-01BC tot 2^e Pinksterdag 25-5-33 = 11840 dagen!