

UFO'S, EEN KORTE SAMENVATTING EN VISIE DOOR PAUL WINK

“Er is geen ledige ruimte.” Dit is een belangrijke uitspraak van vele ingewijde grootmeesters. Overall in de kosmos is leven, echter in velerlei vormen: geestelijk, astraal, etherisch, fysiek. Hierover is genoeg te lezen bij Rudolf Steiner, Judith von Halle en bij Jan van Rijckenborgh.

De mens, vooral in zijn fysieke vormopenbaring, is uniek in de Schepping. Naar mijn mening gaat de gehele schepping om de mens (*zie o.a. het artikel op mijn site man-vrouw-schepping*). Maar omdat onze dialectiek (*de wereld van tegenstellingen met zijn uiterste grens de Zodiak, ofwel de slang Ouroboros, de engelen van de 1^e Hiërarchie: Tronen, Cherubim en Serafim*), tweevoudig, duaal gespiegeld is, zoals licht en donker, goed en kwaad, boven en onder, links en rechts enz., zijn er dus ook twee zo goed als identieke aardes met mensen zoals wij! Deze twee aardes staan gespiegeld (zie tekening onder), even ver weg van het hart van onze Melkweg en zijn fysiek niet te bereizen vanwege het grootste zwarte gat (Sagittarius A) dat het midden is van onze Melkweg.

Zowel J. van Rijckenborgh als mijn vriend Hugo Wormgoor hebben hier over verteld. Zij hebben dit los van elkaar beschreven! Hugo heeft er zelfs een boekje over geschreven GEA 2. (De mensen op deze 2 aardes *mogen* elkaar niet fysiek bereizen. Deze tweelingaardes moeten ieder afzonderlijk tot groei komen. Ze zijn zo goed als identiek aan elkaar, ook de mensen!)

Als een mens geboren wordt trekken 3 wezens in zijn microkosmos (het geestelijk-goddelijk oerlichaam): zijn ik-ziel, zijn lotsengel, en de ahrimanische dubbelganger uit de grond waar je geboren bent. Alsmede luciferische elementenwezens en soms ook sorathische demonische wezens. Zij zijn allen in de aura aanwezig en voor een helderziende waar te nemen. En omdat zeker deze laatste wezens (vanaf de lotsengel) de mens op het ‘verkeerde’ spoor willen zetten (soortement verzoeking), noemde Paulus deze wezens de ‘boosheden in de lucht’. Waarbij hij aangaf dat de mens niet moet strijden tegen stervelingen, maar tegen deze boosheden in de lucht! (Door het gaan van de enduristische lichtweg in zelfovergave aan de Christuskracht).

De mens kan fysiek in de kosmos reizen zover zijn voertuigmogelijkheden hem dit aanreiken. Hij kan ook met zijn ziel, ik en astraallichaam ‘astraal’ reizen, bewust of onbewust (zoals in de slaap), waarbij ‘verder’ gereisd kan worden, en tevens naar hogere ‘trillingsgetal’-sferen. Na het overlijden is de ‘reis’ van de ziel alleen astraal: vanaf de aarde richting maansfeer, dan mercurius, venus, zon, mars, jupiter en saturnus. En soms ook, afhankelijk van het bewustzijn van die mens, verder naar de vaste sterren en de statica. (*Zo fysiek* onze zon het middelpunt is, is *geestelijk* onze aarde het middelpunt. Vandaar, vanwege onbegrip, veel strijd hierover).

Als de ziel na het overlijden vrij komt van zijn stoflichaam, dan blijft het etherlichaam nog 84 uur (de tijd dat je ‘boven aarde’ ligt) in tact om ons de zogenoemde korte terugblik van ons leven (en dit nog zonder consequenties) te geven. Daarna lost het etherlichaam op en schenkt het zijn energie aan de wereldether. Normaliter gebeurt dit ook met het astrale lichaam (vanaf de maansfeer) dat echter ongeveer oplost in één derde van het aantal jaren dat je op aarde hebt geleefd. Dus ben je 60 jaar geworden, dan lost het astraallichaam in ongeveer 20 jaar op. Daarna reist alleen het zielenlichaam verder de planeetsferen door (in het devachaan).

Wat nu als een mens tijdens zijn leven zeer gehecht is aan de aarde, of erg verslaafd is, en/of geen spirituele- of geloofs-interesse heeft, of zelfs esoterie en geloof volledig afwijst? Of zijn geloof baseert op een soort aards paradijs op/in de/een zogenaamde hemel na het overlijden? Deze ziel komt na de dood ook in de maansfeer (gebied tussen aarde en iets buiten de maan). Maar hij wil zijn enige houvast, de aarde, niet loslaten. Zo’n ziel wil zijn astrale lichaam nog

niet laten oplossen, maar er in reizen blijven vlakbij of zelfs op de aarde, om daar ethers 'af te tappen', om het astraallichaam in stand houden (want als het geen voeding krijgt lost het op). Bijvoorbeeld bij een kroeg, om daar alcohol- en cigaretdampen op te snuiven. Echter wegens gemis aan een fysiek lichaam ervaart die ziel een soort marteling omdat hij die geur niet kan ruiken en ook smaak niet kan proeven! Want daarvoor heb je een fysiek lichaam nodig. Ook stadions, popconcerten en vele kerkdiensten zijn favoriet bij etherroevende overledenen. Of men probeert bij het 'kruis op Golgotha' in de buurt te komen. Soms duurt het tientallen jaren van steeds een vrij plekje opschuiven voordat de ziel er 'achterkomt' dat het illusie is. Als de ziel er, meestal met hulp van lichtwezens, achter komt dat de aarde losgelaten moet worden en er verder gereisd moet worden, dan pas begint het astraallichaam zich op te lossen. Hierover zijn vele boeken te lezen. Voorlopig blijf ik alleen even bij deze voorstellingen.

Ons astraallichaam ziet eruit als een lange jurkvorm (een mens kleedt zich voornamelijk naar zijn astrale 'vorm'; de westerse volken vinden het astraallichaam vrouwelijk zodat de vrouw een jurk draagt, terwijl bijna alle overige volkeren het astraallichaam mannelijk vinden zodat de man een jurkvorm draagt, bijv. jellaba). In ons astraallichaam zijn onze bewustzijnslichten (nu nog alleen helderziend) te zien. Het astraallichaam is ijl, heeft dus een hoger trillingsgetal dan ons fysiek- en etherlichaam. Het kan in de ruimte reizen met de bewustzijnszielenlichten. Het kan zich, afhankelijk van bewustzijn, openstellen voor invloeden, zowel 'goed als slecht'. Dit betekent dat als een zielenmens besluit zich na de dood te blijven hechten aan de aarde, en het astraallichaam dus niet oplost, en deze ziel bewust of onbewust sterk open staat voor de 'boosheden in de lucht', het astraallichaam onder sterke ahrimanische elementenwezens komt te staan. Zij proberen dit astraallichaam zelfs te kapen en het enigszins fysiek te verharderen (in trilling te verlagen). Ook kunnen zij, van een reeds in oplossing verkerend astraallichaam, enige overblijvende, nog niet opgeloste resten of schillen in bezit nemen. Parasiteren dus. DIT ZIJN UFO'S. Wij zien deze ufo's meestal in een klok-of jurkvorm, met lichten eronder. Dus het gekaapte astraallichaam met de bewustzijnslichten. En zij kunnen supersnel reizen. Ufo's, vliegende schotels, zijn overwegend, vanwege gebrek aan inzicht bij de overledenen, gekaapte (resten van oplossende) astraallichamen door ahrimanische elementenwezens die uitzijn, parasiteren op de nog resterende levenskrachten in die astraallichamen. Uiteindelijk is hun doel om ooit bezit te nemen van de goddelijke kern in de mens, met zijn microkosmos.

Er is geen ledige ruimte, overal is leven (maar zoals de mens dus alleen op Gea 1 en 2!). Ook op andere manieren in de kosmos proberen vooral ahrimanische elementenwezens, met een zeer hoog maar eenzijdig 'koud' verstandsbewustzijn (*Christus, de Onvoorwaardelijke Liefde haten ze*) invloed uit te oefenen op de Schepping. God is vrijheid, alwel in gebondenheid! Zij kunnen dus van allerlei sterren(stelsels) komen omdat (astraal)reizen voor hen mogelijk is. Velen proberen in onze kosmos hun 'lichamen' en voertuigen steeds meer aan te passen aan de lagere trilling van onze kosmos om in die lagere trilling min of meer fysiek te kunnen reizen. Zij kennen onze natuurwetten bij uitstek. Omdat zij, in hun ontwikkeling, uiteindelijk zullen slagen steeds 'fysieker' te worden zal de aarde steeds meer bezocht worden door hun ruimteschepen. Van klein tot groot. (Want de hele schepping draait om de mensen op aarde!). Vooral de heer van de materie, Ahriman, wil als karikatuur van de door de bijbel beloofde nederdaling van Christus, als een god de aarde aandoen. Hij streeft ernaar om de astrale voertuigen van zijn 'schare' elementenwezens steeds verder fysiek te verdichten zodat zij dus ooit de aarde fysiek met een ruimteschip kunnen aandoen. Hij zal zich dan als godenboodschapper voordoen die de aarde iets goeds komt brengen (zoals dus de bijbel verhaalt!) Waar ik zwaar mijn twijfels over heb. Het zal aanvankelijk zeker goede hulp zijn om vertrouwen te winnen. Sommige ruimtebewoners die daarna komen zijn zelfs volledig kwaadaardig voor de mens. Zie hieronder een paar voorspellingen Baba Vanga (maar ook van Hugo weet ik dit).

- 2130: De mens zal in kolonies onder water leven en buitenaardse wezens zullen ons adviseren en er voor zorgen dat we onder water kunnen leven.
- 2221: In de zoektocht naar buitenaards leven ontdekt de mens iets heel angstaanjagends. Dat nadert de aarde tot 2256.
- 2288: Tijdreizen en nieuwe contacten met buitenaardsen.
- 2341: Iets vreselijks uit de ruimte nadert (weer, zie het jaar 2221) de aarde. De aarde wordt onbewoonbaar(der) zodat voorbereiding aanvangt op planetaire emigratie!

Vroeger, in oude tijden, bijvoorbeeld in de tijd van 'In de ban van de ring' in midden Atlantis moesten de engelen (Tolkien noemde hen Elfen), maar ook de goden en halfgoden (bijv. de Farao) de mensheid leiden. Hun geestelijk lichaam, hun lichtvoertuig was zo groots dat dit apart werd vermeld, (bijv. Vimana, zie onder) en nu door ons aangeduid wordt als ufo. Deze hoge wezens werken nu anders naar de mens toe omdat wij nu zelf, vanaf Christus' kruisiging, een god moeten worden door Zijn navolging: een medeschepper naast God. DIT IS MIJN VISIE. MET DANK AAN VELE GROOTMEESTERS EN VRIENDEN.



Vimanas, vliegende wagens van de Goden

